



EM 2021/52

2/11-2021

Jens-Frederik Nielsen

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, senest til udgangen af juli 2022, at fremlægge en plan for gennemførelse af en oplysningskampagne med tilknyttede kursustilbud, for borgerne i Østgrønland, om erhvervsudvikling og innovation.

(Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut)

(1. behandling)

Tak til Inatsisartutmedlem Lars Poulsen for dette forslag, der er dejligt liberalt i sit udgangspunkt. Jeg er meget enig med forslagsstiller, at vi skal væk fra tankegangen om, at det offentlige klarer alt. Det hverken kan eller skal det offentlige. I stedet skal vi have mere privat initiativ, mere innovation og mere iværksætter. Vi skal gøre det til et mantra og et mål, at folk skal kunne klare sig selv.

Der er ingen tvivl om, at der har været meget fokus på de sociale problemer i Østgrønland. Vi skal dog passe på, at dette fokus ikke kommer til at overskygge, at der også er mange velfungerende familier. På den baggrund er det helt rigtigt set af Inatsisartutmedlem Lars Poulsen, at vi skal huske at fokusere på erhvervsudviklingen. Fra Demokraatits side er vi overbeviste om, at jobskabelse og erhvervsudvikling er den helt rigtige medicin til også at bekæmpe de sociale problemer. Det er vigtigt for alle mennesker at føle sig nyttige og at have noget at stå op til om morgenen.

Der er gode muligheder for erhvervsudvikling i Østgrønland – ikke mindst på turismeområdet, hvor den geografiske nærhed til Island bør kunne udnyttes langt bedre end i dag. Og netop turismeområdet vil være glimrende at fokusere på i en kommende oplysningskampagne. Når det er sagt, så skal vi huske på, at turisterne ikke kommer af sig selv. Det er derfor vigtigt, at vi kommer i gang med at få anlagt en lufthavn i Tasiilaq. Det har været et mål for Demokraatit i mange år, og vi har gang på gang henvist til Transportkommissionens betænkning, der uden slinger i valsen fastslår, at det vil være en samfundsøkonomisk gevinst at anlægge en lufthavn i Tasiilaq.

Jeg vil derfor benytte lejligheden til at spørge Naalakkersuisut, hvor langt man er nået med disse planer?

Jeg mener, at det er vigtigt, at det ikke er Selvstyret alene, der skal stå for gennemførelsen og finansieringen af den her foreslåede oplysningskampagne. Kommuneqarfik Sermersooq bør være med i arbejdet, da det ligeledes er i kommunens interesse at skabe udvikling i Østgrønland.

Med denne forståelse henvises forslaget til behandling i Erhvervs- og Råstofudvalget.