



5. marts 2010

EM 2010/49

I medfør af § 35 i forretningsordenen for Inatsisartut fremsætter jeg følgende forslag til forespørgselsdebat:

Forslag til forespørgselsdebat om, hvad der er god børneopdragelse i dagens Grønland, og hvad forstår partierne som værende god børneopdragelse?

(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne)

Begrundelse:

Som vi alle har hørt om igennem vores historier og sagn, var børneopdragelse i gamle dage et projekt for hele familien. Familien bestod ofte af bedsteforældre, far, mor større og mindre søskende og mange gange også mostre, onkler, fastre, samt fætre og kusiner. Familiernes havde helt klare retningslinjer og alle vidste lige præcis, hvor i familien de hørte til og hvilke arbejdsområder, de skulle tage sig af.

Mændene stod for jagten, kvinderne stod for bearbejdelse af mændenes fangst, samt i mange tilfælde også bærplukning og fiskeri. Drengbørnene fulgte deres fædre, og pigebørnene fulgte deres mødre. Alle vidste således, hvordan deres fremtid skulle se ud, og hvilke krav, der blev stillet til dem. Dette var med til at skabe en tryk hverdag. Mennesker er jo kendt for at være mest trygge, hvis de ved, at der er brug for dem og hvis de kender deres pligter og de forventninger, der bliver stillet til dem.

I dag næsten 300 år efter Hans Egede ankom til Grønland ser hverdagen meget anderledes ud. Grønland er nu blevet et multikulturelt samfund, med rester fra det gamle fangersamfund og nutidens travle europæiserede/amerikaniserede hverdag.

I dag kan man tage lige den uddannelse, man vil, og dette kan for mange børn og unge virke meget uoverskueligt. Mange grønlandske familier står i dag i et dilemma om, hvilken opdragelsesform de ønsker at anvende. Fortidens tætte familieforhold er i mange tilfælde nedbrudte, man bor hver for sig og de enkelte forældre i dag har et meget større ansvar end i gamle dage.

Men hvad er god børneopdragelse så? Man kunne jo starte med de helt basale ting, man bør lære sit barn:

Selvstændighed

Med selvstændighed mener vi, at alle børn bør opdrages på en sådan måde, at de i deres voksenliv vil være i stand til at sørge for sig selv og deres egen familie.

Respekt for sine medmennesker og de ældre

Hos Demokraterne mener, at vi det er vigtigt, at børn lærer at udvise respekt overfor alle mennesker - også dem som er anderledes end dem selv. Herunder har det altid været en del af den grønlandske kultur, at man omgik de ældre med respekt. Dette bør stadig være et vigtigt element i den almene opdragelse.



At uddanne sig

Der er ingen, der kan være i tvivl om, at vi hos Demokratesne anser uddannelse som en meget vigtig del af børnenes opdragelse. Vi mener nemlig, at det er forældrene, som skal opdrage deres børn til at passe deres skolegang, så de i fremtiden har de bedste forudsætninger for, at tage lige præcis den uddannelse, de ønsker på baggrund af deres egne interesser.

Lære dem om deres kultur og deres baggrund

Endvidere mener vi hos Demokratesne, at det er vigtigt, at forældre lærer deres børn om det samfund de vokser op i - herunder landets historie, kultur og sprog.

Børn skal vokse op og føle, at de er elskede, og at der er brug for dem i deres familie. Så de grønlandske familier står over for en svær udfordring, idet de skal balancere mellem de gamle grønlandske værdier og de nye europæiske værdier.

Demokratesne har altid fundet det vigtigt at sørge for, at børnene i vores samfund har det godt, og at de skal vokse op omgivet af tryghed. Demokratesne har derfor også arbejdet hårdt for, at alle børn i Grønland skulle sikres mindst et måltid om dagen i form af skolemadsordningen. Derudover har Demokratesne været primusmotor i oprettelsen af kurser for kommende forældre.

Demokratesne mener også, at det er vigtigt at forbedre forholdene for dem der til hverdag er mest sammen med vores børn; nemlig pædagogerne, medhjælperne og de mange vikarer, der i dag passer mange af vores børn 8 timer om dagen.

Med disse ord ønsker jeg medlemmerne af Inatsisartut en god og livlig debat.