



## **Forslag til Finanslov for 2024.**

(Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter)

(2. behandling)

Jeg er nødt til at sige det som det er. Naalakkersuisut er kørt træet. IA er kørt træet. Siumut er kørt træet. Jeg er faktisk ret chokeret over, at en flertalskoalition, som den vi har nu, er så bange for at træffe beslutninger. Så bange for at have visioner. I har valgt magten. Det er jeres pligt og jeres ansvar at bruge den. Jeres mangel på mod går ud over befolkningen.

Vi har nu i mere end to år med IA i spidsen for landet lagt ører til, at der skulle være mere stabilitet i regeringsførelsen, og at vi skulle have reformer på en række vigtige områder. Sandheden er desværre, at der intet sker. Der er ikke noget som helst, der fungerer i Naalakkersuisut.

Lad mig bare kort starte med stabiliteten. Ikke engang den mest loyale partisoldat i IA kan påstå, at der har været stabilitet. Jeg er selv holdt op med at tælle, hvor mange udskiftninger, der har været i Naalakkersuisut, og hvor tit der er blevet rokeret rundt på ansvarsområder. Det er hovedrystende ringe arbejde. Og det er dårlige ledelse.

Med hensyn til reformarbejdet er det lige så slemt. Fiskeriloven er allerede udskudt. Forhandlingerne om en skattereform er gået i stå, og en skattereform har lange udsigter. Naalakkersuisut har afsat næsten 5 millioner kroner til støtte til nødlidende boligafdelinger, hvilket er en klar indikation på, at der heller ikke kommer en boligreform her i 2023. Der bliver i øvrigt heller ikke forhandlet herom. Og endelig har vi så den hemmelige uddannelsesreform, som Formanden for Naalakkersuisut nævnte i sin åbningstale. Den har der stadig været lige præcis NUL forhandlingsmøder om.

Helt ærligt; det er simpelthen ikke godt nok. Faktisk er det rent ud sagt elendigt. Men det går ikke ud over politikerne fra IA og Siumut, som blot sidder trygt og godt på deres hænder. Det går til gengæld ud over alle vores fiskere, der må fortsætte med at leve i uvished. Det går ud over vores sundhedspersonale, der hver dag knokler for at yde omsorg og pleje. Det går ud over alle, der bor til leje, der ikke ved om eller rettere hvornår der kommer en huslejestigning og som slet ikke ved, hvornår deres bolig kan få en tiltrængt renovering. Og så går det ud over hele befolkningen, der fortsat skal betale alt for meget i afgifter og skatter.

Her er jeg nødt til at kort at nævne de ekstra indtægter, som Naalakkersuisut står til at få på emballage. Det drejer sig om i omegnen af 100 millioner kroner, og der er tale om indtægter som Naalakkersuisut ikke har haft tidligere. Jeg skal undlade at gøre det her for teknisk, men blot konstatere, at man ikke bare lige pludselig kan tjene 100 millioner kroner ekstra i afgifter. Man kan kun tjene 100 millioner kroner ekstra på afgifter ved at hente dem fra borgernes lommer. Og det er lige præcis, hvad Naalakkersuisut her er i gang



med at gøre. Det er uforskammet, at man ikke er mere åbne omkring det.

Disse ord blot for at illustrere, hvor visionsløst og idéforladt et Naalakkersuisut vi har med at gøre.

Selve finanslovsforslaget er det samme. Ingen visioner. Ingen idéer. Ingen reformer.

Jeg savner fortsat en konkret plan for, hvordan og hvor hurtigt, vi kan nedbringe de stadigt stigende udgifter til den offentlige administration. Jeg savner fortsat en konkret plan for, hvordan vi kan nedbringe borgernes gæld til det offentlige og forebygge yderligere gældsættelse. Jeg savner fortsat en plan for, hvordan man vil sikre mere beskæftigelse i den private sektor. Jeg savner fortsat en plan for, hvordan man konkret vil gøre samfundskagen større ved eksempelvis at satse på turisme eller på råstofindustri.

Og så savner jeg en plan for, hvordan man vil gøre den enkelte grønlander rigere. Jeg vil have, at vores befolkning kan få lov at beholde flere af deres egne penge i stedet for som nu at kunne se frem til at skulle betale 100 millioner kroner mere i afgifter for emballage.

Lad mig gøre det helt, hvad vi i Demokraatit vil på skatte- og afgiftsområdet. Vi vil have en reel lettelse på indkomstskatten. Dette skal ske ved at hæve bundfradraget, hæve beskæftigelsesfradraget og sænke skatteprocenten. Vi vil tilbagerulle afgifterne på sukker til det niveau det havde før afgiften blev forhøjet i 2019. Og så vil vi ikke finde os i de nye afgifter på emballage som Naalakkersuisut i stilhed forsøger at tage fra borgernes lommer.

Det skal ligeledes være klart for alle, at vi heller ikke vil have en generel indførselsafgift, en moms eller en VAT. Og for vores skyld kan Naalakkersuisut godt droppe alle undersøgelser herom. Vi kommer ikke til at støtte den slags, da det vil gøre det dyrere at leve og bo i vores smukke land.

Vi betragter fortsat Finanslovsforslaget som meget ufærdigt, og på nuværende tidspunkt er det komplet umuligt at have en mening om, hvorvidt vi kommer til at indgå i et forlig.

Det er dog positivt, at der er penge til rådighed. Vedtager vi Finansloven som den ser ud lige nu, så er der et overskud på 244 millioner kroner og set over de næste fire år er overskuddet samlet set på over en milliard kroner.

Dette overskud skal komme befolkningen til gode. Og her savner jeg endnu en gang visioner og idéer fra Naalakkersuisut. Skal vi forbedre sundhedsvæsenet? Skal vi investere endnu mere i uddannelse? Skal der flere penge til at bekæmpe omsorgssvigt af børn? Skal vi sikre at borgerne kan beholde flere af deres egne penge via skatte- og afgiftslettelser? Eller hvad?

Ingen ved det, fordi vi har et Naalakkersuisut der er ude af stand til at prioritere og ude af stand til at træffe beslutninger.



Jeg håber, at dette forandrer sig i løbet af de kommende forhandlinger. Det skylder vi befolkningen.

Vi ser frem til forhandlingerne både direkte med Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter og i Finans- og Skatteudvalget, hvortil forslaget henvises.