



partii naleraq

21. oktober 2015

EM 2015/125

Forslag til: Inatsisartutlov om slædehunde samt hunde og kattehold

(Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Vi vil hermed komme med en udtalelse omkring beslutningsforslaget til Inatsisartutlov om slædehunde samt hunde og kattehold, der til dels indeholder overraskelser og mærkværdige indslag.

Først og fremmest vil vi påpege, at vi er i gang med at lave en lovgivning for hundeslædespande, der overhovedet ikke passer ind i grønlandske forhold eller er ude af trit med naturen, og det kan vi ikke acceptere.

Vi vil ikke sætte spørgsmål ved, at slædehundespande skal til stadighed holder under forsvarligt opsyn og ikke mindst med hensyn til pleje.

Partii Naleraq kan heller ikke, i den sammenhæng acceptere at slædehunde dør af sult, fordi de ikke bliver plejet ordentligt.

Hvis disse forhold skal undgås, vil vi foreslå at der laves en særskilt lovgivning om hundeslædespande, uden at gøre det forvrænget, er det en selvfølge, at slædehunde er en del af den grønlandske natur og har tilpasset sig miljøet gennem mange år.

Forholdene kan blive yderst anstrengende for ejerne af slædehunde, så derfor kan vi ikke acceptere forslaget som det er.

Lovforslaget lægger op til at der bygges små hundehuse, der hvor hundene er lænket fast, og det vil blive et krav at der er værn mod regn, blæst og sol.

Såfremt lovforslaget godkendes som pålydende, vil resultatet være at vi godkender en lov, der ikke kan holde opsyn med, og hundeejerne vil ikke have mulighed for at tilpasse sig til de nye krav.

Loven vil foranledige at hundehvalpene vil holdes indespærrede i en indhegning eller hundehus fra de bliver født, og hundeejerne vil gennemgå krav som ansøgninger om arealtildeling, og byggeriet vil blive tidskrævende og anstrengende.

Vi kan på stående fod ikke godkende forslaget og indstille at lovforslaget trækkes tilbage, og bede Naalakkersuisut sammen med hundeejer og hundeslædeorganisationen, om at fremkomme med et lovforslag, der er godkendt af flertallet af brugerne.

Hans Enoksen