



Aqqalu C. Jerimiassen
Atassut

FM 2022/110-1
11. Maj 2022

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at lade iværksætte en udredning af omstændighederne omkring afviklingen af Grønlands kolonistatus, herunder af hvorvidt Danmark i forbindelse hermed levede op til FN's krav til afkolonialisering. Forslag til kommissorium og til, hvem der skal udarbejde udredningen, skal forelægges Inatsisartut til beslutning senest EM2022, og udredningsarbejdet skal opstartes inden valgperiodens udgang. Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Vi må altså til at stoppe med at sætte os selv i offerrollen. Vi kan først blive mere selvstændige, hvis vi påtager ansvaret for os selv i livet.

Forsoningskommissionen har gjort dens arbejde, og det er nu på tide at komme videre.

Ansvar ligger hos dig og mig. Vi rykker os ingen steder, ved at beskyldte andre for alt. For at kunne være i stand til holde hovedet oprejst, og råbe op om hvor stærke vi, som et samfund er, må vi også kunne være i stand til at vise, hvilken optimisme og hvilke løsningsevner vi besidder, fremfor at opfinde barrierer og problemer, som kan være i vejen for os.

Det kan nu være meget sjovt og dobbeltmoralsk, at Atassut til tider kaldes for at være gået i stå, imens alle andre partier kan leve i fortiden, og stadigvæk ikke er kommet videre, men råber højt om selvstændigheden.

Det er tydeligt at vi stadigvæk lever med eftervirkninger af kolonitiden. Disse dukker op ved måder såsom at være afventende efter handling, at man kun forventer reaktion fra myndighederne, og manglende ansvarstagen hos os selv.

Vi unge vil videre, og sætte alle barrierer bag os. Desværre er der stadigvæk nogle, som tror at vi stadigvæk, den dag idag, lever under kolonitiden. Det må vi tydeliggøre mere, da det er noget svært at fjerne problemet ved blot lov, når mennesket føler en psykisk binding i sindet.



Lad mig igen sige, at vi fra Atassut ikke er imod at blive en Nation, dog vil vi, på trods af at det kan gøre ondt sige, at vi realistisk set ikke er klar endnu. Det er på tide at ændre kurs for ledelsen i landet, således at befolkningen bliver tildelt en større frihed, så vi på den måde, kan åbne op for flere muligheder for vækst i samfundet.

En Nation skabes af et folk med ansvar, der ikke finder på beskyldninger på andre.

Vi fra Atassut vil til enhver tid have mennesker i centrum. Et land uden dets folk, er blot et storslået land.

Vi forstår det grundlæggende i forslaget, da der stadigvæk er mange grønlandske, som føler sig bundet og overmandet. Det vigtigste dog er at påpege, at disse barrierer, som føles som binding hos folket, har rod i de love, som er vedtaget her i dette rum. Et stort ansvarsområde ligger i vores hænder hos Inatsisartut og hos kommunerne.

Vi har placeret det store ansvarsområde i centralstyringen, hvor det efterhånden er blevet til en styring henover hovederne på kommunerne. Så længe vi kører med den slags ledelse, vil befolkningen altid føle sig trådt på.

Lad os påtage ansvaret selv, og stoppe med at konstant smide skylden på andre. Lad os agere med handling, i stedet for kun at råbe i dagdrømmeri om selvstændigheden, og give myndigheden og ansvar til folket selv, ved at fjerne alle disse lovmæssige barrierer, og skabe større frihed i samfundet, således at folket selv vil kunne påtage ansvar, og have nemmere ved at starte virksomheder op, når skatteprocenten sænkes.

Vi er klar til at samarbejde om, at drøfte forskellige scenarier af ændrede kurser for ledelse af landet. Det vil være til stor hjælp, at opdrage vores børn til at kunne stå på egne ben, og være selvstændige, fremfor at kun snakke med dem om, at vi som et mandfolk er stærke i sindet, og vi derfor må blive selvstændige. Lad os inspirere dem og fortælle gode ting ved et menneske, der med ansvar kan selv, og ikke har lid til det offentlige.



Det første skridt er i vores hænder. Lad os fjerne barrierer og give tillid til samfundet, samt mindske den store centralstyring. Selvstændigheden kræver man ikke hos andre, men er noget vi selv skal skabe. Vi mener det er på tide til dekolonisering af vores tanker.

Hav din egen mening, uden at holde dig tilbage, eller kun råbe højt.