

## **Forslag om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en målrettet indsatsplan, om et rehabiliteringscenter for kræftramte i Grønland senest til FM16**

(Inatsisartutmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

### **Forelæggelsesnotat**

(Naalakkersuisoq for Sundhed Doris Jakobsen)

#### **1. behandling**

På vegne af Naalakkersuisut takker jeg mange gange for forslaget.

Patienter med livstruende sygdom og palliative (lindrende) behov er nogle af vores mest sårbare borgere. Palliation og rehabilitering har Naalakkersuisuts særlige bevågenhed. Mens palliation sikrer lindring, er der ved rehabilitering tale om støtte til at generhverve eller bibeholde tidligere erhvervede færdigheder og positioner i livet trods sygdommen.

Ved livstruende sygdom skal både den palliative og rehabiliterende indsats starte ved diagnosen. Indsatserne skal ses i sammenhæng, idet fokus på rehabilitering langsomt afløses af et større fokus på lindring, hvis sygdommen er uhelbredelig. Omvendt vil fokus ved f.eks. en kræftsygdom med mulighed for overlevelse være på rehabilitering.

Indledningsvist er det vigtigt at fastslå, at området rehabiliteret er delt mellem Selvstyret og kommunerne. Rehabilitering er et nyere begreb, som ikke er placeret lovgivningsmæssigt.

Sundhedsvæsenet styrker rehabiliteringsområdet. Der er allerede fokus på rehabilitering, og der er planer om tilbud for rehabilitering af patienter efter hjerneblødning. Her kan et tilbud om rehabilitering betyde forskellen mellem f.eks. at kunne spise selv og selv komme i seng, eller ikke at kunne det. Tilbuddet kan derfor bidrage til, at den ramte kan klare sig med mindre hjælp til personlig pleje, hvilket langt de fleste patienter ønsker. Dette er planlagt som et regionalt tilbud understøttet af telemedicin.

Sundhedsvæsenet har et klart mål for sit tilbud om rehabilitering af borgere med livstruende sygdomme i fremtiden. Det skal sikre, at alle patienter med livstruende sygdomme på sigt kan tilbydes systematisk og gentagen afdækning af rehabiliteringsbehovene. Der findes ikke egentlige kommunale rehabiliteringstilbud for patienter med livstruende sygdomme.

Naalakkersuisut arbejder på en redegørelse ”Muligheder for rehabiliterende og lindrende (palliativ) indsats til personer med livstruende sygdom”, som beskriver rammen for den fremtidige rehabiliterende og palliative indsats. Redegørelsen forventes offentliggjort i dette efterår. Ikke kun for kræftpatienter men også for andre borgere med en potentielt livstruende sygdom. Kapaciteten inden for rehabilitering er dog i dag begrænset i Sundhedsvæsenet. Netop på grund af den lille kapacitet, er ønsket om det fremtidige tilbud i udgangspunktet kun givet til kræftpatienter.

Som tidligere skrevet i kræftplanen er rehabilitering en indsats, der skal tilpasses den enkeltes behov. Det er helt korrekt, at man får den bedste hjælp til rehabilitering i samarbejde med andre i samme situation, men tilbuddet skal også helst gives så tæt på borgerens hjem og dagligdag som muligt.

Naalakkersuisut er ikke i tvivl om, at der er behov for et styrket samarbejde mellem Naalakkersuisut og kommunerne, for at kunne sikre et sammenhængende forløb for borgere der rammes af en kræftsygdom. Naalakkersuisut ønsker at sætte fokus på at forbedre tilbuddene i lokalområdet tæt på borgernes hjem frem for etablering af et center et sted i landet.

Naalakkersuisut er klar over, at det nuværende tilbud om rehabilitering ikke er sammenhængende nok og ikke dækker alles behov. Det er netop baggrunden for, at der er et arbejde i gang med at beskrive mulighederne for rehabiliterende og lindrende (palliativ) indsats til personer med livstruende sygdom.

Naalakkersuisut indstiller dermed forslaget til forkastelse.