



Pkt. 43

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en undersøgelse, der skal kortlægge viden om seksualitet, kønssygdomme, uønskede graviditeter, grænsesætning og fysiske samt digitale krænkelser blandt skolesøgende børn, tilpasset til alle tre trin. Undersøgelsens resultater skal fremlægges inden 1. januar 2022.

(Medlem af Inatsisartut Stine Egede, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 53

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde og igangsætte en oplysningskampagne på de sociale medier, hvor der bliver sat fokus på, hvordan man opfører sig og taler til hinanden på disse medier.

(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne)

De tal som forslagsstiller Stine nævnte i sin begrundelse fortæller at vi har en opgave at løse.

Man har i mange år i oplysningskampagner og forebyggelsesindsatser fokuseret om disse. Man har kørt mange oplysningskampagner. Folk der ønsker at forstå tingene har haft mulighed for at få viden.

Desuagtet viser de frembragte tal, at flere anderledes oplysningskampagner er nødvendige.

Hvis vi fokuserer på den viden børn skal have, så kan vi ikke komme uden om, hvor stor forældrenes ansvar vitterligt er. For disse skal oplære deres børn om hvordan de passer på deres krop. Børn skal have lært hvor vigtigt det er at passe på deres kroppe; de skal vide at også selv har et ansvar. At andre ikke vil passe på deres krop – at de selv må gøre det.

Vi har drøftet emnet i årtier, ligesom der er lærebøger i skolerne når emnet skal debatteres. Er disse lærebøger gode nok? Hvad er det der mangler? For eksempel er læringsmålene i folkeskolen for personlig udvikling fra 2002. Når man læser dette igennem så står der kun meget lidt om seksuelle krænkelser. Hvis vi skal nedbringe antallet af seksuelle krænkelser, så mener Inuit Ataqatigiit at vi gennem folkeskolen skal stærkt øget indsatser. Ved at tage udgangspunkt i aldersmæssig udvikling skal de oplyses om hvornår de skal stoppe dem der bryder deres grænser, hvem eller hvor de skal henvende sig når deres grænser brydes. Når der sker alvorlige tilfælde, i form af voldtægt, eller når der sker forskellige ting, hvor vigtigt det er at de straks retter henvendelse til de rette myndigheder, såsom politiet. For når det ikke sker, kan beviserne gå tabt og disse kan medføre at sager må opgives.

Et af de gode veje til at bryde tabu er, at man i skolen drøfter seksualitet på en sund måde. Vi ved at tabu kan gøre dette til noget spændende. Selvfølgelig er dette eller noget man skal lære i hjemmet, men vi må også indrømme at mange finder emnet som stor tabu, og når nogle ikke har drøftet disse forhold under deres barndom, kan de ikke finde mod til at tage emnet op.

De oplysningskampagner i form af tegnefilm der vises på KNR TV er gode og disse når frem til målgruppen; vi kunne gøre øget brug af denne kanal, får de tåler altså at blive genset.

Hvis vi skal finde en ny måde at gøre disse ting på, som forslaget lægger op til, så må vi have en viden om hvilket viden målgruppen er i besiddelse af, ligesom vi også må have viden om, hvor stor en viden forældrene er i besiddelse af. Selv om vi er taknemmelige for Killiliisa III's indstillinger, så mener vi at de mangler ved disse. For krænkelserne er blevet mere forskelligartede, som f.eks. hvor børn bliver ført bag lyset af voksne, som giver sig ud for at være jævnaldrende gennem internettet, som blandt andet medfører, at man tager nøgenbilleder af dem og benytter disse fotos til at presse dem til samlejer, for hvis ikke de går med til det så truer de dem at offentliggøre billederne. Derfor favner emnet bredt, og hvis vi skal komme helt i mål, er det nødvendigt at mange inddrages i indsatsen. Det er helt sikker at hvis man inddrager den i Killiliisa planerne vil den gavne udviklingen af læringsmålene i personlig udvikling i folkeskolen.

Inuit Ataqatigiit ser positivt på MIO's udgivelse "Min krop" og lærebog i mellemtrinnet "At lægge børneretighederne på skoleskemaet" som positive og vi ønsker at opdatere disse. Vi ønsker ligeledes at der udarbejdes noget til ældste trinnet.

For at indlemme forslaget intention i læremålene, har fremsætter vi dette ændringsforslag:

"Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde undervisningsmateriale, der har til hensigt at få større viden om at ens grænser ikke bliver brudt og som skal bruges i alle trin i Folkeskolen. Bogen skal være et obligatorisk emne i læringsmålene i faget personlig udvikling."

Vi har en stor forståelse for Nivi Olsen, Demokraatits forslag. Inuit Ataqatigiit kan under ingen omstændigheder acceptere skældsord, opfordringer til vold og nedgørelse af andre.

Facebook er i sig selv et godt medie, for med den kan man dele noget hurtigt, som kan bruges af mange. For hvis den benyttes korrekt, kunne den benyttes til oplysning af masserne. For når man benytter den på en god måde er det et godt værktøj.

Mange benytter Facebook til at sprede deres budskaber. På en god og en dårlig måde. Der er også nogle som man kan mene at de ikke taler sammen i deres hjem og som samtaler gennem Facebook, ligesom der findes par som skændes åbenlyst gennem Facebook, ja der kan man læse hvilke begrundelser de har for deres skilsmisse; noget som ikke kommer andre ved bliver spredt ud til masserne.

Disse kan nævnes som kanaler der åbner op for nærmest grænseløs opførsel.

For der findes mennesker der ikke henvender sig direkte til personer, som pludseligt får mod til at angribe folk fra distancen, uanset de ikke kan gøre sådan noget når de står ansigt til ansigt med vedkommende.

Vi skal huske på, at vores børn hører hvad vi taler om, nogle af dem følger selv med i Facebook, de synes at de ord som forældrene benytter er acceptable, hvorfor de også selv kan bruge disse ord.

Det der kan give anledning til bekymring er, at forældre offentliggør dybt private forhold på Facebook som kan resultere i, at deres børn bliver moppet, for disse ting bliver spredt ud til alle.

Derfor vil vi henvise forslaget til udvalget til viderebehandling, så udvalget kan vurdere om forslagstilleren hensigt kan bearbejdes ind i Naalakkersuisuts ændringsforlag.

Vi henviser Naalakkersuisuts ændringsforslag til nøje behandling i Familie og Sundhedsudvalget.