

9. april 2019

FM2019/165

**Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges inden EM2019 fremsætter en beslutningsgrundlag vedrørende eventuel etablering vandkraftforsyning af Aasiaat og Qasigiannuit. Beslutningsgrundlaget skal udrede hvilke byer og bygder, som kan tilsluttes el-nettet, samt medtage relevante erfaringer fra forsøg med forskellige vedvarende energikilder i Igaliku.**

(Medlem af Inatsisartut Aqqa Samuelsen, Inuit Ataqatigiit).

Indledningsvis vil vi takke forslagsstiller, medlem af Inatsisartut Aqqa Samuelsen Inuit Ataqatigiit for hans forslag til beslutningsforslag. Dog er det i forhold til overskriften en smule underligt, at man får det til at se ud som om det vandkraftforsyningsanlæg, der skal etableres ligger mellem Qasigiannuit og Aasiaat, fordi det område man vil foreslå som vandkraftforsyning ligger lige syd sydøst for Qasigiannuit, og det vil nok være mere hensigtsmæssigt for andre byer og bygder for den sags skyld. Dog vil Aasiaat blandt andet kunne få udbytte deraf.

Her i vores indledning kan vi fra Siumut konstatere, at vi havde et næsten enslydende forslag oppe i 2016 på efterårssamlingen her i Inatsisartut hvor Inuiat Ataqatigiit var forslagsstiller, og da Siumuts grundholdning ikke har ændret sig væsentligt siden dengang, skal vi igen fremkomme med følgende bemærkninger.

Efter at man i begyndelsen af 1990'erne startede de første vandkraftforsyningsanlæg op, har vi nu i dag tilkoblet de større byer til vandkraftbaseret el. Dette er et af Vort Lands største bedrifter, som vi er meget stolte af, fordi den udvikling som dengang startede, i dag har medført virkelig god samfundsøkonomi og fortsat vil gøre det i fremtiden. Det er derfor vores pligt her i Inatsisartut som folkevalgte, at fortsætte denne udvikling som betyder, at vi kan producere ren grøn energi som på ingen måde forurener.

De byer der allerede nu kører på grøn energi i form af vandkraftforsyning er Nuuk, Sisimiut, Ilulissat, Tasiilaq, Qaqortoq og Narsaq. Vi mener i Siumut, at tiden er inde til, at de mindre byer og bygderne står for tur til at forsynes med grøn energi som ikke forurener, hvilket vil betyde billigere energi for borgerne i et fremtidigt perspektiv.

Ja, ingen tvivl må der herske om, at vi som samfund har opnået store resultater ved at gå over til vandkraftforsyningsanlæg, ikke mindst viser tallene nøgternt, at vi i dag producerer 70% af vor elforsyning fra

vandkraftforsyningsanlæg. Dette er et aldeles flot resultat, men vi må på ingen måde gå i stå – vi skal videre.

Vi mener i Siumut, at det ikke kun er de større byer der skal udvikles, tiden er som sagt kommet til, at de mindre byer og bygderne skal have en energiforsyning, der er baseret på vedvarende grøn energi, hvilket vi skal have planlagt og realiseret.

Derfor er Naalakkersuisuts *Sektorplan for energi- og vandforsyning* et godt grundlæggende værktøj, som vi i Siumut mener vi må benytte os godt af som værktøj.

Vi har i dag stor erfaring med vandkraftforsyningsanlæg til elproduktion, og den energiforsyning som allerede fungerer og som kan videreudvikles, giver os et fantastisk udviklingspotentiale.

Forslagsstilleren som har et mål om at etablere vandkraftforsyningsanlæg mellem Qasigiannuit og Aasiaat foreslår, at man beslutter at Naalakkersuisut inden efterårsmødet i 2019 skal kunne fremlægge sagen, hvilket vi i Siumut hilser meget velkommen, fordi byerne og ikke mindst bygderne i nærområderne skal vurderes for muligheden for, at kunne blive tilsluttet hvilket set i vores optik er ganske naturligt. Det er jo således, at mens vi etablerer vedvarende energi, så bør vi sprede anlæggene mere udover det ganske land og dermed skabe mere bæredygtige løsninger, hvilket er særdeles vigtigt efter Siumuts holdning. Siumut mener endvidere, at de mindre beboede steder på enhver måde bør have lige så gode muligheder som andre steder, hvilket vi altid italesætter, og det bør også gælde i spørgsmålet om energiforsyning.

Siumut er fortrøstningsfuld for så vidt det angår Naalakkersuisuts videreudvikling af energiforsyning, der er baseret på vandkraftforsyningsanlæg. Når vi nu er inde på emnet alligevel,, så har vi siden 2017 med spænding afventet Naalakkersuisuts undersøgelse af energiforsyning baseret på vandkraftforsyningsanlæg, så det er vel på sin plads, at vi fra Siumut må spørge hvor langt man er nået med denne undersøgelse, fordi vi på efterårssamlingen i 2016 i, Inatsisartut faktisk besluttede, at Naalakkersuisut skulle undersøge mulighederne for Qasigiannuit, Aasiaat og de omkringliggende bygder samt, at resultaterne heraf skulle fremlægges for Inatsisartut senest på efterårssamlingen 2017.

Såfremt man forlængst havde fremlagt den undersøgelse som lovet, så skulle det ikke være nødvendigt med dette forslag; at skulle til at opfinde den dybe tallereken en gang til.

Vi synes fra Siumut, at det er ærgerligt og unødvendigt og spild af tid. Men det sker jo indimellem, og når det nu skal være, så støtter vi op om forslaget. Vi håber fra Siumut, at det vil afstedkomme gode samfundsøkonomiske resultater samt, at det ikke kommer til at gå ud over miljøet.

Vi vil til sidst fra Siumut udtale vores skepsis i forbindelse med de forsøg om vedvarende energiformer, der har været i Igaliku, da de ikke kan stå alene, derimod mener vi, at vi bør medtage alle former for alternativ og vedvarende energi i sådanne undersøgelser hvilket vil være mere naturligt.

Vi finder det fra Siumut vigtigt, at sagen sendes til udvalgsbehandling i det respektive udvalg, fordi der ikke skal herske tvivl om, at videreudviklingen af vedvarende energiformer er et område vi til stadighed skal arbejde henimod og få sat fart på igen, hvorfor det er nødvendigt, at det udføres på grundlag af en solid baggrundsviden, hvilket vi finder særdeles vigtigt.

Med disse bemærkninger indstiller vi, at forslaget sendes til Anlægsudvalget før det andenbehandles.

Anders Olsen, Siumut.