

# INUIT ATAQATIGIIT INATSISARTUNI



FM 2022/62

27.05.2022

Johan Lund Olsen

## **Forslag til forespørgselsdebat om udpegningen af betyrelseformænd i de rent selvstyrejede aktieselskaber.**

(Medlem af Inatsisartut Jens Napaattoq)

De helt eller delvist selvstyrejede aktieselskaber spiller en stor rolle i samfundet. Flere af dem er forsyningsvirksomheder, som vi alle er afhængige af. Derudover spiller de offentligt ejede virksomheder en stor rolle i erhvervslivet, hvor de er en stor arbejdsgiver og hvor de kan påvirke den øvrige private sektor, for eksempel gennem deres varekøb og virksomhedsstrategier. De har også en stor indirekte betydning, idet selskabernes adfærd kan få direkte konsekvenser for vores landskasse og dermed for vores muligheder for at udvikle samfundet i den ønskede retning. At det forholder sig sådan har vi i de seneste år også måttet sande og uden at nævne de forskellige samfundsejede virksomheder én for én, kan vi blot tage KNI A/S som et eksempel – og hvor vi desværre også har været vidner til dårlig virksomhedsdrift med dårlige økonomiske resultater til følge, hvilket da også har haft negative konsekvenser for landskassen og ikke mindst i forhold til de daglige forbrugere.

Heldigvis er dårlig virksomhedsdrift blevet sjældnere de aller seneste år, da vi for langt størstedelen af vores aktieselskaber og i deres årsregnskaber har set positive resultater og at det går i den rigtige retning. Denne udvikling er vi alle glade for, og derfor er det også helt på sin plads at vi også retter en tak til de enkelte selskabers bestyrelser og ikke mindst også retter en varmt tak til virksomhedernes mange medarbejdere.

I forbindelse med drift og ejerskab af disse selskaber skal vi heller ikke forbigå, at disse til daglig har et ansvar overfor det omgivende grønlandske samfund og at det skal vedblive med at være sådan. Netop derfor og fordi de offentligt ejede selskaber spiller så stor en rolle i vores erhvervsliv er selskabernes gøren og laden også trendsættende. Derfor er det positivt at flere af selskaberne arbejder aktivt og dagligt med CSR – virksomhedernes sociale ansvar og også arbejder målrettet med mangfoldighed i bestyrelserne og i direktionslokalerne. Det er glædeligt, at også dette i særdeleshed optager Naalakkersuisut og tages alvorligt. Det er i den forbindelse også væsentligt at pointere, at dette ikke blot

# INUIT ATAQATIGIIT

## INATSIARTUNI



skal ske for at tækkes bestemte grupper, men fordi arbejdet med CSR og mangfoldig ledelse fremmer væksten og skaber gode resultater for virksomhederne.

Netop af disse grunde er det derfor også vigtigt at sikre, at de selvstyrejede aktieselskabers bestyrelser sammensættes af vores egne medborgere med de rette kompetencer og viden, samt dedikerede samfundsborgere med hjerte for det grønlandske samfund. Og hér er det for Inuit Ataqatigiit vigtigt at erindre, at vi ad åre og gennem tiden er blevet beriget med dygtige veluddannede og erfarne fastboende medborgere. Det skal vi alle glædes over. Denne udvikling er positiv og bør naturligvis fortsætte og derfor har Inuit Ataqatigiit altid insisteret på - vedholdende og med fasthed - at sige til vores unge: uddan Jer, uddan Jer og dygtiggør Jer hele tiden - I er jo den menneskelige ressource som skal bane vejen for vort lands selvstændiggørelse og øget økonomisk selv-bårenhed og frihed.

Fra Inuit Ataqatigiit er det derfor også passende at glædes og være umådeligt stolte over, at flere og flere af landets unge mennesker - landets fastboende unge, får sig en uddannelse på et højt niveau. Og også ovenikøbet får pladser i de forskellige selsstyrejede aktieselskabsbestyrelser og dermed deltager i den daglige drift. Sådan skal det også være, da vi stedse og uden ophold selv ønsker at lede vort elskede land og have et ansvar herfor.

I forhold til denne forespørgselsdebat rejst af Naleraq's medlemmer af Inatsisartut, har jeg hér til slut således kun dette at sige: Landets fastboende befolkning skal naturligvis påtage sig ledelsen af disse offentligt ejede selskaber og beklæde bestyrelsesposter og også påtage sig formandsposter for bestyrelserne. Det kan naturligvis ikke være anderledes. Og her skal vi naturligvis også glædes over, at flere og flere af vores unge medborgere får sig uddannelsespapirer på højt niveau - fordi de elsker vort land med øje for disse bestyrelsesposter og også fordi, de ønsker at blive stedt til hvile her i landet. Lad os dog glædes over denne positive udvikling. Og lad os være umådeligt stolte.

Tak for ordet.