



**ATASSUT**

**UPA 2015/126**

**Siverth K. Heilmann**

**20. 05. 2015.**

**Forslag til forespørgselsdebat om mulighederne for at indgå brede forlig i Inatsisartut vedrørende de kommende års erhvervsstrategier.**

**(Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit)**

Først tak til medlem i Inatsisartut Sara Olsvig fra Inuit Ataqatigiit for dette spændende forslag til forespørgselsdebat og vi vil fra Atassut komme med følgende bemærkninger til dette.

Vi kan godt forstå, at forslagsstilleren udtrykker utryghed over den økonomiske status, vi befinder os i idag. Vi har fra Atassut, fra denne talerstol, gu´ ved hvor mange gange opfordret partierne til at udvise større dygtighed med at skabe vej for indtægter og varige jobs til landet fremfor bare at snakke om disse. Hvis jeg skal forklare kort om mulighederne for at vort land kan skabe flere indtægter, så kan jeg ikke undlade at skulle medtage, at IA bærer en del af ansvaret.

Politikerne og vælgerne ved udmærket godt, at hvis vi ikke baner vej for dem, der gerne vil åbne op for nye indtægtskabende aktiviteter, vil landet aldrig få banet vej for at skabe en bedre samfundsøkonomi. Lad os gentage fra Atassut, at vi må udnytte ønsket om at investere i vort til at gøre det mere attraktivt at skulle udvikle og opmuntre til investering i de indre og de ydre linier i landet, ad den vej vil vi bane vej og opmuntre de fastboende borgere i landet til at investere i landet og øge cirkulationen af pengestrømmen i vort land.

Det er rigtigt, at vi gennem de seneste år, fra politisk side har haft drabelige ordvekslinger om royalty m.v. inden for råstodudvindings temaet. Vi ved også omkring uran m.v., hvilke partier, der mener hvad og snakket frem og tilbage om de interesser, der pågår for udnyttelse og den snak har fyldt meget.

Det er glædeligt, at man i nærheden af Qeqertarsuaat er i færd med at få gavn af ædelstenen rubin og at man på landsiden af Kangerlussuaq fra efteråret i 2016 planlægger at starte en minevirksomhed, hvilket vil skabe en hel del jobs, hvis tilladelsen bliver givet.

Vi ved, at der allerede er sket sondringer i Vestgrønland og i Østgrønland, hvor der er en del lovende fund af mineraler. Men fra Atassuts side, vil vi dog præcisere, at vi ikke ønsker opstart af minevirksomheder for enhver pris og at vi fremfor alt har politisk første prioritet på, at man skal sikre de sundhedsmæssige og miljømæssige forhold i jorden, før man planlægger en mulig opstart. Med grundlag i den tekniske udvikling, så er det blevet meget mere overskueligt at lede efter ikke levende rigdomme i vort land og vi skal passe på ikke at lægge for store hindringer i vejen for disse, der er interesserede.

Med hensyn til byggeri, så bør planlægningen på området ske i tæt samarbejde mellem kommunerne og de fastboende virksomheder i landet. Mange af de boliger, vi har arvet er forældede og bør saneres eller renoveres og renoveringer og nybyggeri og støtteordninger til disse, der gerne vil have bygget deres egne boliger, bør fortsætte. Det er muligt gennem ordentlig planlægning at bane vej for fastboende virksomheder i bygder og i byer beskæftigelse i mange år frem.

Forslagsstilleren udtaler, at det er nødvendigt at medtage landbrug og turisme. Naturligvis har vi samtlige partier politiske målsætninger for nævnte områder og fra Atassuts side, har vi aldrig holdt os tilbage med at udtrykke vore tanker og synspunkter. På trods af at nogle partier ofte har udtrykt som det vigtigste at skulle forme en kommission m.v. på området, så har vi fra Atassut til tider ment, at dette kun vil være et forsinkende led.

Omkring hvilket former for stabile livsvilkår, man skal tilbyde i fremtiden og om hvilket former for afgifter, der skal tillægges de levende og de ikke levende ressourcer i fremtiden, mener vi fra Atassut med henvisning til vore tidligere udtalelser, at det er på tide, at vi når til en politisk enighed.

Med hensyn til hvilke af Selvstyrets virksomheder skal privatiseres, vil vi udtale, at det er nærliggende at kikke på fiskeproduktionsfabrikker i byer og i bygder, der lukkes og genovertages af det offentlige i tide og i utide.

Man kan ikke komme uden om, at handelstalent er vejen frem ved overtagelser, hvorfor overdragelser og finansieringsplaner skal forberedes grundigt under god vejledning, så der ikke sker unødige forhindringer gennem skabelse af konkurrence mellem offentlige og private virksomheder.

Med hensyn til viljen til investering i skabelsen af nye erhverv, så kunne vi fra Atassut henvise til vore tidligere udtalelser, men vi vil dog ikke undlade at bemærke, at man ikke kan komme udenom, at der er behov for at forme en finansieringsinstans der kan ligne den gamle ESU ordning. Skabelse af beskæftigelse på land og gennem fiskeriet vil være en investering, der vil komme og gencirkulere penge i samfundet.

Fra Atassut har vi arbejdet for, gennem en del år dog uden resultat indtil nu, at såfremt partierne i Inatsisartut bakkede os op, så ville I være med til at bane vej på ny mod lysere tider.

Disse er, hvad Atassut gerne vil fremkomme med i forbindelse med dette forslag til forespørgselsdebat.