

Forslag til forespørgselsdebat om, hvad der er god børneopdragelse i dagens Grønland, og hvad forstår partierne som værende god børneopdragelse?

(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne)

Svarnotat

(Medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Uanset at den ønskede forespørgselsdebat først og fremmest er rettet mod partiernes holdninger, ønsker vi fra Naalakkersuisut at give vores besyv med og fremlægger herved nogle synspunkter, som efter vores opfattelse kan bidrage til debatten.

Først og fremmest vil jeg understrege at vi i Naalakkersuisut mener, at ”god børneopdragelse i dagens Grønland”, ikke er noget der kan fastlægges som et politisk direktiv, forstået som at uanset hvor vores politiske ståsted måtte være, så har vi som opdragere og som forældre en frihed og et ansvar for vores opdragelse og at vi uanset politisk overbevisning, må kunne finde frem til fælles og grundlæggende menneskelige værdinormer.

Andreas Uldums debatoplæg berører en række centrale diskussionsemner som er vigtige i den offentlige debat. Naalakkersuisut mener at vi i debatten må tage udgangspunkt i børns vilkår og i vores fælles værdigrundlag. Grundlæggende er det ønskeligt, at både den opdragelse, der foregår i hjemmet og i det offentlige rum bygger på en værdi om, at alle børn er født som særligt værdifulde at de er ønsket i samfundet, har krav på kærlighed, herunder at alle skal behandles med respekt.

Vores fælles værdier må baseres på vores livs- og menneskesyn.

Vores udgangspunkt er at livet er det mest kostbare der findes og at det ikke kan erstattes.

At vi ser alle vore medmennesker som ligeværdige, som fortjener vores respekt ligesom den voksne også skal respektere barnet og dets rettigheder, som ikke må krænkes. Derudover, at kvinder og mænd skal leve i ligeværdighed, at vi ikke diskriminerer på grund af hudfarve eller andre forskelle og at også børn har ytringsfrihed og ret til medbestemmelse.

Vores egen og vores fælles opdragelse må endvidere have til formål, at blive gode medborgere og at leve et sundt fysisk og psykisk liv.

Forældre anses selvfølgelig oftest som de vigtigste personer i opdragelsen af børnene. Men det offentlige har også vigtig andel i børneopdragelsen gennem de institutioner og omsorgspersoner, skoler og lærere børnene møder i deres liv.

Vi har med årene lagt dele af vores sociale ansvar – herunder børneopdragelsen i det offentlige hænder. Det er der i og for sig ikke noget galt i, men måske det er vigtigt at holde fast i det element i den grønlandske kultur – at vi alle sammen har et ansvar overfor vores børn. Det betyder, at man som forældre har et ansvar overfor sine egne børn – men også overfor andre børn.

Det offentlige er medansvarlig, udover børneinstitutionerne og skolerne, i forhold til at styrke de familier, der har behov for støtte i forbindelse med opdragelse af deres børn.

Til sidst vil jeg på vegne af Naalakkersuisut understrege, at vi på trods af at der kunne tages rigtig mange relevante emner op i relation til det offentlige indsats, har valgt at fokusere på nogle grundlæggende værdibaserede betragtninger, som vores bidrag til debatten.

Vi takker for Andreas Uldums debatoplæg.