



**ATASSUT**  
**Steen Lyngø**

**FM 2016/10**  
**01. 06. 2016**

## **Politisk-Økonomisk Beretning 2016 - Holdbarheds- og vækstplan**

(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)

Indledningsvist skal vi fra Atassut takke Naalakkersuisut for fremsættelse af den økonomiske beretning for 2016.

Beretning er et stort arbejde. I beretningens indhold kommer man ind på vort lands økonomiske situation samt hvordan vort land i fremtiden skal blive mere økonomisk selvhjulpen og målsætninger.

Vort lands økonomi i dag set i forhold til 2015 ser godt ud, og der er en forventning om at 2016 også bliver et godt år. Et af årsager til at økonomien har det godt nu, er blandt andet at fiskepriserne i disse år er gode samt at der er godt gang i anlægsopgaverne.

Det er for alle kendt at vort lands økonomi er meget baseret på verdensmarkedspriserne indenfor fiskeriet. Når fiskeripriserne ligger lavt, så påvirker det vort lands økonomi i en sårbar retning, og omvendt, når fiskeripriserne stiger, så påvirker det vort lands økonomi i positiv retning.

Såfremt vort lands økonomi ikke kun skal følge fiskeripriserne, så er det nødvendigt med flere økonomiske grundlag.

Andre muligheder for økonomiske grundlag:

- 1) kompetenceopbygning på uddannelsesområdet i samfundet
- 2) samfundsøkonomisk effektivisering og øget omkostningsbevidsthed
- 3) minedrift
- 4) øget turisme
- 5) privatisering af offentlige virksomheder - liberalisering
- 6) gode rammer for at blive mere selvhjulpen og til at tage medansvar

1

For at skabe øget velfærd i samfundet og et bedre liv, så er et uddannelsesløft et af de vigtigste veje. Derfor er det nødvendigt med gode rammer fra børnene bliver født til de bliver voksne.

En sikring af at børn i førskolealderen har adgang til daginstitution.

Gode folkeskoler der er baseret på gode uddannelsesforhold og ikke mindst i stand til at klæde elever på til videreuddannelse når de bliver færdige med folkeskolen.

Såfremt der skal ske en ordentlig sikring af det fundamentale på uddannelsesområdet, så er det vigtigt med uddannet personale, da det er dem der skal sikre at vore børn under trygge rammer bliver klædt på til at uddanne sig et voksent liv.

2

Det er vigtigt at have for øje i forhold til samfundets virksomheder uanset hvilke, at man begrænser omkostningerne samtidig med at effektiviteten øges. På den måde kan man sikre, at omkostningerne holdes nede.

Det er ligeledes det offentliges ansvar at sikre, at indkøb af materialer samt service sker via grønlandske virksomheder, for dermed at sikre at omsætningen forbliver i landet samtidig med at der skabes beskæftigelse i landet.

3

Vort land er nødt til at skabe nye indtægter via minedrift, såfremt vi skal komme væk fra vores sårbare position ift. fiskepriserne. På den måde kan vi sikre at der kommer fremmed valuta ind i landet og ikke mindst vil der blive skabt arbejdspladser, som vort land vil få gavn af via skatten.

Vort land kan alene ikke bestemme hvilke råstoffer og mineraler der skal udvindes. Dette skyldes alene den efterspørgsel der er fra omverdenens for de forskellige råstoffer og mineraler. Og her er det vigtigt at vi som lovgivere og borgere er opmærksomme.

4

Turisme er et erhverv, der uden at forurene miljøet, kan være med til at skabe stor vækst samt være et erhverv man hurtigt kunne få til at ekspandere. Men hvis turismen skal udvikles i vort land, så kan man ikke komme udenom finansiering af lufthavne.

I disse dage, kan vi som eksempler nævne, den hurtige udvikling der er sket med Danmark. I dette forår har der været en mærkbar fremgang i turismen, og dette forklares med at det er blevet billigere at komme til Danmark.

Vort lands unikke natur og skønhed, gør at vort land er meget eftertragtet fra andre lande. Men dette begrænses i høj grad af de høje omkostninger der er forbundet med at komme til vort land. Som eksempel kan nævnes hvis man gerne vil til Ilulissat fra Tyskland eller til Nuuk, så skal man som minimum først rejse via Danmark eller Kangerlussuaq. For hver gang en passager lander i en lufthavn bliver dette en fordyrende affære og dermed bliver det at være turist i vort land hurtig en for omkostningstung post.

Det bør ændres.

5

De offentlige opgaver som i dag kunne varetages af private virksomheder er alt for omfangsrigt. Som eksempel kan det nævnes de infrastrukturelle forhold, så derfor mener vi i ATASSUT at man bør åbne op for øget konkurrence. Derfor er det vigtigt at vi undersøger alle de muligheder der måtte være for at skabe konkurrence gennem en liberalisering.

6

Det at tage ansvar vil kunne betale sig, det kan bedre betale sig for samfundet. Som eksempel kan nævnes selvhjulpne borgere, hvor det skal være muligt at kunne få adgang til egen bolig. Dette kan ske ved at give folk skattefordele samt sikre mulighederne for lånefinansiering.

Beskæftigelseskat er utrolig vigtigt, da den er med til at sikre at lavindkomstgruppen også har rimelige vilkår. Dette mener vi i ATASSUT kan ske ved at øge standardfradraget. Dog mener vi i ATASSUT at der er behov for at følge Naalakkersuisuts forslag og være med til at undersøge hvilke veje der ville være de bedste.

Med disse ord fra ATASSUT, inviterer vi alle partier samt Naalakkersuisut til samarbejde. I ATASSUT er vi samarbejdsvillige til at der skabes de bedste veje for at rette op i samfundet.

Tak!