



Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut til EM 2016 pålægges at fremlægge en national indsatsplan mod hash.

(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

(1. behandling)

Demokraterne takker foreslagsstilleren for, at tage dette vigtige emne op.

Det er fuldstændigt korrekt, at hash som én af de berusningsmidler der bruges, ødelægger mange relationer, kan gøre menneskers personligheder fuldstændigt anderledes end før de røg hash og at mange børnefamilier, eller enlige forældre kæmper med hashmisbrug eller deres partners hashmisbrug.

Derfor glæder det os at Naalakkersuisut allerede, på linje med foreslagsstilleren, er i gang med en række aktiviteter og kampagner der retter sig mod dels forebyggelse af misbrug af hash og alkohol, men også en række helende initiativer.

Vi nævner i denne ombæring alkohol også, fordi misbrug af dette i lighed med misbrug af hash fører til en lang række problemer i samfundet.

Vi mener der også er nødt til at være bevågenhed hjemme i stuerne hos folk, og opfordrer til, at familier taler med hinanden, og taler med deres børn omkring denne vigtige problemstilling.

Hash har påklaret mange myter, bl.a. at det ikke er farligt, og at hashrygere der tager længere pauser derfor ikke er afhængige af hash. Afhængige kan ikke selv se det, og de kan heller ikke se, at de ændrer personlighed, det er derfor det kaldes afhængighed.

Sætter du hash foran dine børns velbefindende? Sætter du hash højere end dine relationer? Har du haft konflikter med nogen pga. hash? Har nogen sagt til dig at du har ændret personlighed efter du er begyndt at ryge hash? Har du begået nogen ting, du ellers ikke ville gøre? Føler du dig bedre tilpas når du har røget hash? Bruger du hash til at gøre dig stærkere, til at glemme, til at tage kanten af angst? Drukner du følelser der gør ondt eller andet? Oplever du at du er sløv, at du ikke får gjort de ting du skal i din hverdag, mangler du initiativ og overskud, ændrer din søvn sig, ryger du en joint for at få energi til at klare en opgave eller hverdagen? Disse og mange andre symptomer er nogle få af mange, mange symptomer på, at man har et problem.

Vi ser hver dag eksempler på borgere, unge som gamle desværre, der har et hashmisbrug, og kender man ikke symptomerne og udseendet kan det være svært at forstå at der er problemer, og dermed gribe ind.



Hash er desværre farligt for rigtig mange, hash er et afhængighedsskabende stof, det er et hallucinogen og det ændrer ved hjernen. Det ændrer også din kognitive opfattelse af verden, det ændrer din personlighed og vi skal huske på det bliver siddende i kroppen i 31 dage, og påvirker din adfærd i mange, mange dage efter du har røget.

Mange anvender også hash i blandingsmisbrug som kan resultere i en uforudsigelig og voldelig adfærd.

Jo tidligere vi griber ind, og jo tidligere i både familier og børns liv vi kan sætte ind og forebygge, jo bedre. Der findes både narkotika,- og kriminalpræventive råd som arbejder her i landet, og de skal have ros for et utrætteligt arbejde, ligesom politiets indsatser på disse områder også er omfattende og fortjener ros,- om end vi kunne ønske der var lovhjemmel til at træde endnu mere ind overfor kriminalitet omkring hash og afledt af hash.

Men vi flytter ikke rigtig noget, før vore borgere også diskuterer det livligt, og vedvarende, før vi alle sammen siger fra overfor misbrug af hash, alkoholmisbrug og andre substansmisbrug.

Vi ser alle de sårbare børn og unge på gader og stræder i lønningsweekender. Vor opgave som samfund er ikke tilendebragt før vi kan hjælpe dem, og deres familier.

Demokraterne er som sagt glade for, at Naalakkersuisut allerede er i gang med en lang række tiltag, men håber at Naalakkersuisut fortsat inddrager narkotika,- og alkoholråd, og misbrugskonsulenter, misbrugsbehandlingssteder m.fl., samt vedvarende debatterer dette emne i pressen.

Det handler ikke om, at forfølge mennesker, men om at sikre det bedste liv og de bedste forudsætninger for hver enkelt borger i landet, når det kommer til misbrug.

Vi kan sagtens vende misbrugstallene om. Det har indtaget af liter alkohol per indbygger bl.a. lært os, om end der er lang vej igen for at have et samfund fri for alkoholrelateret kriminalitet. Lad os se om vi kan komme misbrug til livs, og samlet som samfund sige nej tak!

Med disse ord, på baggrund af Naalakkersuisuts initiativer på området, indstiller vi forslaget til forkastelse men er meget glade for muligheden for endnu en gang at debattere området.