



partii naleraq

19. november 2018
Jens Napātôk'

EM 2018/167

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at indføre en taksigelsesdag for naturen.

(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

Vi vil først og fremmest sige tak til Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen for at have fremsat forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at indføre en taksigelsesdag for naturen.

Forslagsstilleren har fokus på udviklingen af samfundet med vort eget særegne kultur, der bliver mere og mere synlig.

Grønlænderne har gennem tidligere tider haft vane for at samle vinterforråd, for at have mad nok til vanskeligere tider, for på den måde at sikre føde til kroppen.

Selvom de har sikret deres vinterforråd, begiver de sig til en sommerplads for at samles for at spise og underholde hinanden, for på den måde at udtrykke deres taknemlighed til naturen for at de er givne mulighed for at samle forråd så de kan imødekomme vinteren.

Samling af vinterforråd er i dag også brugt, men vi samles ikke længere som indbygger for at fejre dette.

Vi, grønlandere har som medborgere i verdenssamfundet, implementeret fejring af forskellige mærkedage i vores liv, hvor vi for det meste efterligner andres folkeslags traditioner.

Mange af vores tilegnede traditioner vi har implementeret har for de meste udgangspunkt i religionen, og andre har udgangspunkt i lande hvis livsgrundlag er landbrug.

En af de traditioner, som vi har implementeret er julen, og vi værdsætter nytåret og de hellige tre konger, som fuldender julen. Dage, som vi i familierne værdsætter, er pinsen og påsken, som har udgangspunkt i åndelig fokus.

Vi har siden 1983 påbegyndt fejring af vores nationaldag, som vi bør videreudvikle. Vi har siden 1958, værdsat at hejse vort flag.

Flere har således begyndt at fejre mortensaften, hvor familierne spiser sammen og hygger sig i løbet af aftenen, og historien bag denne fænomen, er yderst interessant, da det er noget der er sket i Rom i

oldtiden den 11. november, der er indført som tradition i Danmark i 1660 tallet, og det er så sidenhen blevet indført som tradition i Grønland.

En af de nye traditioner er således halloween, som amerikanerne har tilegnet sig som tradition egentlig fra Irland, og det er efterhånden en tradition i USA, der har fået fodfæste i Grønland, hvor den egentlig betydning er at afdøde har lettest ved at genopstå den dag, og hævne sig, og dagen er præget af hekse, skeletter og spøgelser. Traditionen giver børnene mulighed for at klæde sig på uden at tænke nærmere på udgangspunktet og går fra hus til hus.

En af vores særegne traditioner som grønlændere, er at fejre halv år dagen for et barn, hvor man fejrer dagen som en fødselsdag og inviterer folk til sammenkomst.

Vi har ikke en speciel dag, der ligner forslaget direkte som forslagsstilleren forestiller sig, hvor vi som folk udtrykker vores taknemlighed til naturen.

Hvis vi ser på andre lande der for lignende taksigelsesdage, er det eksempelvis USA, der har en taksigelsesdag som helligdag.

Amerikanerne har således thanksgiving som fejres i slutningen af november, nærmere betegnet som den fjerde torsdag i november, hvor de spiser Turkey, en kalkun som deres foretrukne ret.

Thanksgiving er således en helligdag, som værdsættes højt af familierne, og hvor de laver mad sammen og udtrykker deres taknemlighed.

Dagen er en national helligdag, hvor butikker, restauranter og virksomheder holder lukket, og storbyen New York som er bedre kendt som byen, der aldrig sover, er en helt anden når der er thanks givings dag, hvor der ikke er så mange biler, egentlig fordi folk anser dagen for en vigtig hellig dag.

Amerikanerne har under borgerkrigen haft brug for et holdepunkt for deres nationale sammenhold, og det medførte at Abraham Lincoln den 3. oktober 1863 offentligt proklamerede at thanksgiving er en national helligdag.

Amerikanerne har således gennem deres religion brugt dagen som samlingspunkt for at udtrykke deres taknemlighed for at markerne giver afgrøde.

I dag er det alle amerikanere, uanset religion, der bruger dagen til at udtrykke deres taknemlighed ved at holde dagen hellig.

Forslagsstilleren Mimi Karlsen har i sit forslag ønsket at vi tager udgangspunkt i os selv og vores egne værdier i Grønland, og udpeger en dag, hvor vi kan bruge dagen som et samlingspunkt som folk og holde det som en mærkedag.

Hun har således i sin begrundelse uddybet det som en taksigelsesdag for naturen.

Det er yderst betænkeligt, at Naalakkersuisut uden at åbne op for muligheder, direkte har indstillet forslaget forkastelse, og deres handling kan udtrykkes som en negligering af værdierne.

Vi vil fra Partii Naleraq mener at vi som et grønlandsk folk bør bestræbe os for at etablere vores identitet og værdier med udgangspunkt i os selv.

Vi er begyndt at holde national dag, og vi har fået vores eget flag, og vi bør med udgangspunkt i vores identitet som et grønlandsk folk, tage initiativer, der kan være samlingspunkt for os som et særegent folk.

Vi i Partii Naleraq mener, at vi bør afsætte en dag i oktober til at udtrykke vores taknemlighed til naturen, hvor vi som folk har mere fritid om efteråret, og kan således benytte lejligheden til at sige tak til naturens gaver.

Vi vil fra Partii Naleraq den tøven støtte forslaget fremsat af Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen fuldt ud og vil henvise det til drøftelse i relevant udvalg.