

**Forslag til Finanslov for 2013**

(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

**Forelæggelsesnotat**

(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Jeg skal hermed på vegne af Naalakkersuisut forelægge forslaget til Finanslov for 2013.

I en tid hvor mange lande har store underskud på de offentlige finanser kan vi for fjerde år i træk fremlægge et forslag til finanslov, hvor der er balance mellem indtægter og udgifter. Naalakkersuisut har i tilrettelæggelsen af finanspolitikken lyttet til de seneste års anbefalinger fra Økonomisk Råd. Jeg er glad for, at Økonomisk Råds formandskab i sin seneste årsrapport bemærker dette, og jeg citerer:

*”Økonomisk Råds formandskab finder, at der er taget en række initiativer til en mere systematisk, gennemskuelig og konsekvent planlægning og styring af de offentlige finanser. Det skal samtidig understreges at kravene er store, og forudsætter en stor politisk opbakning. En sikring af en stabil udvikling for de offentlige finanser er ikke alene afgørende for troværdigheden til den finanspolitiske holdbarhed, men en forudsætning for at realisere en selv bærende økonomisk udvikling”*

citater slut.

Naalakkersuisut er også tilfredse med, at der var bred politisk opbakning til vores gælds- og investeringsstrategi som vi fremlagde på forårssamlingen. Den fastlægger en række principper og kriterier for den politiske beslutningsproces i forbindelse med optagelse af gæld til finansiering af bl.a. nye infrastrukturprojekter. Efterleves denne strategi undgår vi at bringe vort land i den samme gældskrise som mange europæiske lande er i.

Vores finanspolitik skaber sammen med gælds- og investeringsstrategien en tryk og stabil ramme for vort lands videre udvikling.

**Fokusområder i forslaget til Finanslov for 2013**

Forslaget til Finanslov 2013 er en videreførelse af de mange nødvendige initiativer vi har igangsat for at styrke vores land og gøre os klar til fremtidens udfordringer. Selvom pengene har været få, har der alligevel været flere penge til prioriterede områder. Det kan vi være tilfredse med.

På socialområdet har vi prioriteret mange midler til en tidlig indsats overfor udsatte børn og unge. Det vil vi fortsætte med.

På uddannelsesområdet har vi prioriteret mange midler til en udbygning og fornyelse af vores kollegier, skolehjem og uddannelsesinstitutioner. Aldrig før er så mange blevet optaget på en uddannelse. Det vil vi fortsætte med.

På sundhedsområdet har vi prioriteret midler til nedbringelse af ventelister og en modernisering af forholdene, så borgerne får så trygge rammer som muligt under deres behandling. Det vil vi fortsætte med.

På boligområdet har vi prioriteret midler til en fornyelse af vores boligmasse så flere folk har fået adgang til en sund bolig. Det vil vi fortsætte med.

På arbejdsmarkedsområdet har vi prioriteret midler til kompetenceudvikling af vores ledige for at få dem i varig beskæftigelse. Det vil vi fortsætte med.

På råstofområdet har vi fastholdt de overordnede økonomiske rammebetingelser for at sikre et stabilt investeringsklima, der skal føre til vækst i vores land. Det vil vi fortsætte med.

Det er alle initiativer som er nødvendige for at løse dagens udfordringer. Det er også initiativer, der alle peger fremad og som er nødvendige for at styrke vores land til fremtidens udfordringer.

Det er en nødvendig begyndelse, men det ikke er nok. Vi er klar til at tage det videre ansvar.

Derfor har Naalakkersuisut netop offentliggjort en 2025 plan, der tager udgangspunkt i de udfordringer vi står overfor.

### **2025 planen**

Med 2025 planen viser Naalakkersuisut hvilke nye initiativer vi mener, er nødvendige for at skabe en social, kulturel og økonomisk bæredygtig udvikling af vores land.

Det er en plan, som kræver, at endnu flere skal uddanne sig.

Det er en plan, som kræver, at endnu flere skal være i beskæftigelse i den private sektor.

Det er en plan, som kræver at endnu flere skal gå fra passiv forsørgelse til aktiv selvforsørgelse.

Vores 2025 plan bygger på de mange initiativer vi har iværksat siden valget i 2009. Den indeholder også nye initiativer, der samlet skal sikre en bedre social balance i vores land ved at forandre vores skatte-, bolig-, social- og pensionspolitik.

Kort fortalt er det en plan, der kræver mere af os alle. De bredeste skuldre skal bære noget mere og de smalleste skuldre skal gøres bredere.

Naalakkersuisut glæder sig til at drøfte vores 2025 plan med de politiske partier, arbejdsmarkedets parter og også kommunerne. Vi er åbne overfor andre ideer end dem vi fremlægger i vores 2025 plan. Midlerne er til diskussion, men målet står fast. Vi skal skabe en social, kulturel og økonomisk bæredygtig udvikling af vores land.

Jeg skal afslutningsvist meddele, at jeg ser frem til forhandlingerne om Finansloven for 2013. Forhandlingerne skal sikre en Finanslov for 2013, der sammen med 2025 planen sikrer, at vores børn kan gå i en folkeskole, hvor de kan gå direkte videre i uddannelsessystemet. Initiativerne vil også sikre, at deres forældre har et arbejde, ligesom initiativerne vil sikre, at deres bedsteforældre kan gå en tryk alderdom i møde.

Med disse ord overlader jeg forslaget til Finanslov for 2013 til Inatsisartuts velvillige behandling.