



partii naleraq

16.maj 2019

FM2019/227

Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan styrke markedsføringen af vores fælles ressourcer, som olie, mineraler, vand og energi.

Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Vi vil hermed komme med vores udtalelse om fremlagte forslag til forespørgselsdebat om hvordan vi kan styrke markedsføringen af vores fælles ressourcer, som olie, mineraler, vand og energi, fremsat af Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Vi vil udtrykke at vi anser det for yderst interessant at forslagsstilleren fremsætter et forslag, der har til hensigt at sikre at vores resurser bliver til gavn for den grønlandske befolkning, og vi vil understrege at vi er positive for at der er fokus på handlemulighederne, hvor der i samarbejde med de lokale erhvervsdrivende skal planlægges og implementeres tiltag, som vi drøfter sammen.

Vi bør bane vej for at der iværksættes markedsføringstiltag rettet mod udlandet, der har til formål at gavne landet som helhed, da et land der drømmer om selvstændig ikke kan tillade sig at dele ressourcer og muligheder til andre.

Jeg har under en af vores møder på Island, mødt en islænding, der er selvstændig erhvervsdrivende, og har fisket på de grønlandske have, sagde til mig: ”hvornår kommer I til fornuft, hvorfor deler I ud af jeres ressourcer til andre, hvorfor fortsætter med at med del ud af jeres fisk, hvorfor fisker I dem ikke selv og forbereder dem selv.” Han sluttede med: ”Hvornår kommer I til fornuft? Der er ingen andre samfund, der opfører sig sådan.”

Det han sagde var ikke til at modsige, og hvis forholdene skal blive bedre må vi tage udgangspunkt i os selv for at derved at blive i stand til at udvikle samfundet, og stoppe med at dele ud af vores fiskeresurser, han sagde jo hvornår vi kommer til fornuft.

Vi har grund til at være stolte over at vort land står stærkere økonomisk, og er på rette kurs, når det gælder at blive selvberende. Hvis vi skal arbejde for en økonomisk selvberende samfund, er det først og fremmest nødvendigt med at tage udgangspunkt i os selv, og vurdere arbejdspladserne, læreanstalterne, og hvorledes der iværksættes markedsføringstiltag, så vi kan udvikle dem til at være bedre end de er i dag.

Vi har gennem mange år drøftet tiltag der har til formål at udvikle turismeområdet, og der er blevet bevilget store summer penge til markedsføring år efter år, og vi har ikke nogen form for kritik til dette område, da vi mener at det er på sin rette plads. Vi har efter at bevillingerne er implementeret indset at de ikke har været til gavn for den lokale befolkning, og vi mener at det skal ændres; Vi i Partii Naleraq har den holdning at en del af midlerne bør omsluses til udviklingstiltag i bygder og

yderdistrikter. Hvis vi ikke begynder at styre vores politiske handlinger mere målrettet i disse år, har vi ikke længere mulighed for at styre udviklingen i dele af landet, og vi har allerede kunnet mærke det i flere tilfælde i de senere år, og såfremt vi ikke handler kan det medføre forvrængninger i landets udvikling, som så vil medføre store tab for alle.

Forslagsstilleren til forespørgselsdebatten har under sin begrundelse udtalt at vi har en alt for langsommelig proces, og det er en påstand der er svær at modsige. Det er korrekt at vores bureaukratiske system desværre medfører langsommelige processer i sagsbehandlingen af erhvervsrettede ansøgninger, og det giver afmagt til ansøgerne og det må vi alle erkende.

Iværksætternes uhensigtsmæssige forhold gør at de stopper, dels på grund af den bureaukratiske system og på grund af alle hindringer der gør sig gældende.

Vi må foranledige en kursændring, der betyder at der så vidt muligt ikke er hindringer for iværksætterne end der er i dag. Vi må påbegynde at vurdere om vi har brug for alle de administrationsinstanser, der eksisterer under selvstyret. Vi kører alle med vores parallelle projekter, i modsætning til formålet med kommunernes samling til storkommunerne, hvor de var målsætningen at al relevant administration så vidt skulle overdrages kommunerne. Vi erfarer at bevillingerne, i stedet for at blive brugt til udviklingstiltag, bliver brugt til administration, og det er den egentlige begrundelse som forslagsstilleren til debatten opsummerer.

Vi har i flere omgange bremset udviklingstiltag fra Selvstyrets og kommunernes erhvervsafdelinger side på grund af bureaukratiet som skaber hindringer i vejen, og netop i Naalakkersuisuts svarindlæg, er der skrevet at de vil afvente en etablering af et eksportråd og de kan så komme anbefalinger, inden der opbygges nye organisationer eller gives opgaver til private aktører. Hvornår kan vi se ændringer, og vi er alle enige om at vi skal spare på administrationen, og bevillingerne skal omsluses til andre formål.

Vi kan ikke fortsætte med at betale for at klippe hinandens hår, så hvorfor er det egentlig nødvendigt med at sende ansøgninger til forskellige instanser, hvis vi vil etablere en virksomhed. Alle departementerne med deres talrige ansatte og hver deres ministre arbejder alle som om de klipper hinandens hår. Brugere ønsker at de skal serviceres hurtigere, og undgå at deres sag bliver behandlet og forhalet af to forskellige departementer, og det er meget forståeligt, og vi mener at det er på tide at der kun bliver en instans, der skal henvendes til, og det vil medføre en besparelse på vores administrationskonto.

Vi er nok verdensmestre i at iværksætte storstilede undersøgelser, og jeg gad nok se i hvilket omfang undersøgelserne vil være, hvis vi var flere mennesker i Grønland. Det er kun os selv vi skal bebrejde for at kunne arbejde hurtigere, hvor vi skal tage udgangspunkt i os selv.

Det er også iøjnefaldende at der er stor udskiftning af personalet i administrationen, og det skaber en for stor en omkostning for alle brugerne og ikke mindst for samfundet i det hele taget. Denne tendens er med til at sinke sagsbehandlingen og med til at forsinke udviklingen i samfundet, og hvis denne tendens fortsætter vil den medføre endnu større tab.

Da taletiden er afgørende for omfanget af udtalelsen, er dette vores bidrag til debatten, og vi vil benytte lejligheden til at udtrykke vores tak til forslagsstilleren Randi Vestergaard Evaldsen, og vil pointere at de ting som du har fremlagt ikke længere kan modsiges på stående fod. Lad os bruge

vores penge fornuftigt og med udgangspunkt i os selv, fordi hvis vi fortsat klipper hinandens hår kan vores udviklingstiltag ikke realiseres.

Hans Enoksen