



DEMOKRAATIT
DEMOKRATERNE

UPA/FM 2017/63
Randi Vestergaard Evaldsen

Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan få sat fokus på vigtigheden af at opdrage vores børn til at blive gode samfundsborgere.

(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne)

Demokraterne og Atassut konstaterer, at Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen i sit svarnotat meget klart skriver, at en forudsætning for god opdragelse er, at der bliver skabt øget økonomisk lighed i befolkningen. Demokraterne og Atassut er i den forbindelse nødt til at spørge, hvordan byggeriet af en ny Inatsisartutsal til mere end 300 millioner kroner er med til at øge den økonomiske lighed i befolkningen? Det er et spørgsmål vi tidligere har stillet, men som Naalakkersuisut konsekvent nægter at besvare. Det er sagt med et lille smil tegn på, at Naalakkersuisut ikke er ordentligt opdraget 😊

Vi politikere har om nogen ansvaret for, at skabe en god tone, respekt og ansvar her i salen. Vi er om nogen dem der skal bringe skik og moral videre til samfundet. Gør vi altid det? Det korte svar er nej! Den tone der bliver brugt her i salen er i hvert fald ikke noget jeg ønsker at viderebringe til vores børn og unge. På mange måder er vi meget værre end hvad vi burde være og vi fremstår derfor nogle gange som dårlige eksempler. Vi har et fælles ansvar for, at snakke pænt om og med hinanden, uanset farve, nationalitet, religion, herkomst, sprog og andet. Gør vi altid det? Nej, bagtaleri, nedladende ord og sprog, angreb og nedgørelse om sprog og identitet er ofte brugt her i salen. Det er hvad der bliver givet videre til de unge, giver det respekt til os? Nej, på ingen måder.

Vi har et stort ansvar for at skabe opmærksomhed om respekt for hinanden og ordenlig omgang med hinanden. vi har et ansvar for at alle forstår vigtigheden af respekt på alle niveauer.

Som Demokraternes Inatsisartutmedlem Nivi Olsen siger i sin begrundelse for forslaget, så er der mange der ikke får en helt basal opdragelse og som jeg tidligere har sagt på denne samling, så er der groft sagt tre opdragelsesmåder.

De autoritære forældre er kontrollerende og uopmærksomme på deres barn behov. De sætter regler op uden at diskutere dem eller forklare, hvorfor reglerne bliver sat.

De autoritative forældre stiller også høje krav, men er på samme tid varme og kommunikerer med deres børn. Forældrene forklarer, hvorfor de sætter reglerne, som de gør, men de er samtidig åbne for at høre barnets mening om reglerne.

De eftergivende forældre er varme over for barnet, men sætter ingen grænser.



DEMOKRAATIT
DEMOKRATERNE

Hvad er bedst? Hvornår skal man hvad? Hvordan i alverden skal jeg vide det, hvis jeg ikke har lært det hjemmefra?

Undersøgelsen viser, at det er de autoritative forældre, der har mest succes med opdragelsen. Når børn opfatter forældrene som retmæssige autoriteter, stoler de på forældrene og føler en forpligtelse til at gøre, som deres forældre har sagt. Dette er en vigtig egenskab og et vigtigt redskab, og det er vigtigt, at alle forældre i landet bliver undervist heri.

Alt for mange kender ikke til dette, alt for mange ved ikke hvordan man opdrager bedst - vi har set alt for mange eksempler på, at vi mangler en basal forståelse på, hvordan vi agerer i et samfund. Ja, det er sundt at være forskellige, helt klart, men hvad gør vi, når vi ikke er i stand til at opdrage vores børn til at blive "gode borgere"? Hvem betaler prisen? Det gør børnene.

Det er forældrenes ansvar at opdrage børnene. Folkeskolen og vi politikere har herudover et ansvar for at være gode forbilleder. Men vi er ikke de eneste!

Forældre skal være forbilleder. Erhvervsdrivende skal være forbilleder. Vi skal alle være forbilleder for børn og unge spejler sig i voksne uanset om vi vil have det eller ej. Vi bør altså kunne behandle hinanden med respekt, selvom vi ikke er enige. Det skal vi allesammen lære.

Mange klandrer mig for at være møghamrende forkælet. Ja, vil mine forældre sige, det er hun også, hun er forkælet med kærlighed, krav, konsekvens og opmærksomhed. I ved, jer som sidder her, at jeg kan snakke med alle med respekt. I ved at jeg smiler til alle, selvom jeg ikke politisk er enige med jer, Sådan er jeg, fordi mine forældre har opdraget mig på den måde og dermed været med til at forme mig til den jeg er.

For mig at se har en god opdragelse ikke noget at gøre med, hvorvidt ens forældre er rige, fattige eller et eller andet sted derimellem. Alle mennesker kan være gode forældre. Demokraterne og Atassut er derfor uenige med Naalakkersuisut i, at det er en forudsætning for god opdragelse, at der bliver skabt større økonomisk lighed i befolkningen. God opdragelse og god opførsel har ikke noget at gøre med god eller dårlig økonomi.

Men derfor er jeg nu alligevel stadig interesseret i at høre, hvordan Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen mener, at byggeriet af en ny Inatsisartutsal vil medvirke til at øge den økonomiske lighed i befolkningen, og dermed også til at skabe grundlaget for at børn og unge kan blive opdraget til at blive gode samfundsborgere.

Jeg ser frem til en god og ordentlig debat med respekt for hinanden.



DEMOKRAATIT
DEMOKRATERNE