



Siverth K. Heilmann

FM 2023/166

Atassut

19. april 2023

Forslag til forespørgselsdebat om hvad vi kan gøre for at overkomme traumer fra kolonitiden? Hvad forventer vi, at Danmark gør?

(Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut)

Da vi er folkevalgte her i Inatsisartut så passer vi altid på hvad at sige noget upopulært blandt befolkningen. Nogle gange er vi nok også alt for populistiske, og man kunne argumentere for at det er en stor del af hvorfor det er så svært at opnå noget som helst her i salen. Vi bruger hele valgperioden på at være populistiske og det ender med at det hele bliver til en stor uendelig valgkamp.

Jeg vil gerne sige rosende ord til dig Aqqalu C. Jerimiassen, da du har mod til at sige nødvendige ting som mange ikke tør at sige. Der er uden tvivl mange der ikke er glad for de ting du siger, og uanset at om de skriver skrækkelige ting til dig, så prioriterer du realpolitiske budskaber frem for at være populistisk. Det vil jeg gerne opfordre dig til at blive ved med.

Vi er altid gode til at råbe op når vi er uenig med noget, men sådan bør det også være når vi er enig med noget og har rosende ord. Det er derfor et frisk pust, et nyt vinkel på en gammel debat du fremkommer med. For budskabet om at vi altid giver skylden på andre, og at vi ikke bør gå i stå pga. traumer, er nødvendigt. Som man siger i Maniitsoq, hvis der skal ske forandring, så er vi nødt til at skabe den selv.

For jer unge mennesker, lyt godt efter til disse kloge ord: Jeg har ansvar for mit eget liv, jeg sætter ikke lid til andre for min egen lykke, jeg kan klare mig selv, fortiden skal give mig styrke og ikke lade mig slå ud af den, jeg er ikke nogen offer, jeg giver ikke en disse for hvad andre folkeslag mener om mig, jeg har ansvar for mine valg, det er mit eget valg hvis jeg vil være lykkelig, lykken kommer ikke udefra, ingen andre end jeg vil give mig selvstændighed, jeg opnår ingenting ved at give skylden på andre. Jeg har respekt for mine medmennesker, jeg forskelsbehandler ikke folk og er hjælpsom.

Så unge mennesker, hav styrke og vend offerrollen til! I kan sagtens. I har ansvaret for jeres liv, det er jeres fremtid det gælder. Æn ting er sikkert. I vil aldrig opnå selvstændighed ved at ynke jer selv, give skylden til andre og føle hele tiden føle at der bliver gjort jer uret. Fremtiden er i jeres hænder, ingen andre.