



Forslag til forespørgselsdebat om, hvilken rolle Grønland har som en del af verden samt om, hvordan Grønland som en del af verdenssamfundet skal stille sig når der sker store menneskelige katastrofer internationalt, grundet krig i enkelte lande eller mellem lande, og når der internationalt deltages i organisering af nødhjælp eller modtagelse af flygtninge.

(Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit)

Situationen her i verden viser, at mennesker har bosat sig i lande og stater på tværs af grænser og diverse barrierer. Mange befolkninger består af blandede racer og vi er alle ens menneskeligt set. Selvfølgelig har vi i de forskellige lande særlige kendetegn og lever forskelligt i forhold til andre. Vi er dog som nævnt sammensat af forskellige individer, der står sammen omkring de værdier de skaber.

Der findes mennesker, der er af den mening, at fordi vi består af forskellige racer og folkeslag, så skal vi adskille linjer og så vidt muligt leve hver for sig, også fordi andre anses for at være af mindre værd. Men vi mennesker er alle lige meget værd, uanset hvor vi bor henne i verden – også selvom vi bor her i Kalaallit Nunaat, Grønland.

Da der er brug for os alle, har vi også en berettigelse til at leve blandt det grønlandske folk. Et stærkt og robust samfund bør kendetegne det grønlandske folk. Et folk der ikke opdeler mennesker i racer, men lever i pagt med de kulturelle værdier og normer, som historien kendetegner os. Vi accepterer ikke at folk adskilles pga. hudfarve og religion, da forskelligheder er med til at udvikle et folk, så det bliver stærkere med tiden. Vi er alle ligeværdige del af den verden vi lever i.

Inuit Ataqatigiit er en politisk bevægelse der står på den venstre side af den politiske arena. Et parti der sætter vores medmenneskelige ansvar højt her i verden. At befolkningen udvikler sig og ikke lukker sig inde, men arbejder tæt sammen med og derved er med til præge den verden der findes ude omkring. Et frit og selvstændigt folk, opnås ikke ved at udelukke andre folk og racer, men ved at samarbejde med andre.

Befolkningen her i landet skal prioritere at udvikle sig gennem dialog og samarbejde. Vi accepterer ikke at andre folkeslag skal bekriige hinanden for at opnå mere magt over andre. Disse tilstande vil vi til stadighed imødegå, og lade andre forstå, at det er bedre at styrke hinanden gennem medmenneskelig forståelse.

Vi vil fra Inuit Ataqatigiits side ihærdigt og vedvarende stå imod, at vores land ikke udvikler sig til at forsyne magthavere med våben til at føre krig med. Derfor er vi også imod mulig uranudvinding her i vores land, som også indeholder farlige stråler og andet der kan skade mennesker. Vi ved, at nogen rundt omkring er parate til at udvikle landes og terroristers krigsmateriel, og derfor er en udvinding af sådanne mineraler en farlig vej at gå, fordi vi ikke altid kan være sikre på, om produkterne falder i forkerte hænder, der så får mulighed for at udvikle masseødelæggelsesvåben. Derfor kræver vi og vil fortsat kræve, at Naalakkersuisut standser tankerne om en mulig udvinding af uran.

Vi skal være glade for, at vores land bliver mere og mere synlig i verdensbilledet generelt. De seneste års politiske udvikling viser, at vi gerne vil være med til at præge den verden vi lever i. Vi vil aktivt deltage i udviklingen og vil være med til at fokusere på de områder, som kan samle og udvikle den verden vi er fælles om at leve i. Vi skal ikke blot være tilskuere til en

udvikling, men blande os der hvor alverdens lande samles og diskuterer, hvordan udviklingen kan formes og udvikles. Vi sætter pris på den menneskelige medindflydelse og også på menneskerettigheder, hvilket betyder, at vi også må skabe mulighederne for en fredelig udvikling rundt omkring i verden.

Fra Inuit Ataqatigiits side er vi tilfredse med, at Naalakkersuisut oplyser, at de er igang med at udarbejde en plan for, hvilke politiske initiativer de gerne satser på i den kommende tid. Der sker mange ting i verden der påviser, at vi skal arbejde med for at arbejde for fred og retfærdighed og f.eks. hjælpe de mennesker, der er på flugt fra katastrofer, undertrykkelse samt krige. Vi bør ikke længere anse flygtninge som værende et tabu-emne i vores politiske dagligdag. Vi bør tage et medansvar og involvere os omkring hjælpeindsatsen. Vi bør rejse os og vise, at vi herfra tager vores medansvar alvorligt.

Selvfølgelig kan man ikke kun måle vores internationale indsats ift. vores indsats overfor flygtninge og vægte den ift. vores indsats i forhold til resten af verden. Også hvad angår konsekvenserne ift. klimaforandringerne samt arbejdet for at begrænse udledningen af kvælstof samt forureningen af vores omgivelser, hvor nogle har sat spørgsmålstejn ved vort lands ønske om at få andre indtægter end fra fødevarerindustrien, som vi gerne vil supplere med indtægter på mineraludvindingsinitiativerne. Vore politiske ønsker i forhold til øget samhandel skal vi selvfølgelig fastholde.

Grønland og dets befolkning fokuserer ikke kun på samarbejdet med vore inuit-stammefrænder, men viser også gode eksempler ift. lande der ønsker selvstændighed. De værdier vi tager udgangspunkt i som et folk, sætter os i stand til at være med til at fremme nye samarbejds muligheder. Disse skridt er med til at udvikle os og de ting der lykkes for os er med til at bibringe os nye muligheder. Det udvikler os og viser os, hvordan vi kan være med til at præge udviklingen rundt omkring i verden, hvor vi efterhånden er blevet forbilleder for mange andre folk. Vores kundskaber ift. den mellemfolkelige indsats vil bane vejen for et selvstændigt folk og vil være nøglen til den politiske indsats vi skal føre fremover.

Det er af stor vigtighed, at befolkningen står bag ved udviklingen af den politiske indsats her i landet. Vi er i forhold til andre folkeslag et ganske lille folkeslag. Derfor må vi heletiden tilpasse vores politik her i landet, således befolkningen kan leve og udvikle sig med den. Dette vil være vores styrke i forhold til fastholdelsen og udviklingen af de kulturelle værdier, vi har som et folk. Vi er et folk med særlige kendetegn, har sit eget sprog og som gerne vil udvikle sig ud fra de værdier som befolkningen sætter højt.

Såfremt vi skal kunne forstå hinanden endnu bedre, må vi gøre en ekstraordinær og tydeligere indsats overfor børn og unge, hvoraf mange ikke har det særligt godt i hverdagen. Mange har problemer med deres skolegang og deres indlæring skal forbedres og alt for mange unge enten ikke bliver optaget eller afbryder deres uddannelse. Det må der gøres noget ved. Der er for stor ulighed mellem folk her i landet, hvorfor vi må forbedre forholdene for de dårligst stillede, og det må meget gerne gøres mere synligt end nu. Derfor kan vi heller ikke kun koncentrere os om den internationale indsats, men må også forbedre lokalbefolkningens vilkår og muligheder. Vi bør involvere alle i fremtidens Grønland og forstå og involvere borgerne endnu bedre.

Afslutningsvis vil vi fra Inuit Ataqatigiits side gøre det klart, at vi bakker op omkring de initiativer som Naalakkersuisut peger på ift. den udenrigspolitiske indsats, også set ift. vores generelle internationale indsats. Selvom vi i mange henseender ikke "kan smile og stille os tilfredse med tingenes tilstande", er det ønskeligt at vort land og dets befolkning fortsat kan komme et skridt frem i den internationale indsats. Vi ønsker, at vi vil kunne samarbejde åbent og troværdigt ift. den fremtidige mellemfolkelige indsats.

Folk omkring i verden skal kunne se at Grønland tager sit medansvar alvorligt og føre en aktiv indsats rundt omkring. Vi vil samarbejde og har lyst til at gøre det, således vi kan være med til at præge den verden der eksisterer rundt omkring. Med disse ord vil vi takke forslagsstilleren Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit og præcisere at vi selvfølgelig bakker hende op

ift. det emne hun har rejst. Vi ønsker, at Naalakkersuisut vil involvere og samarbejde med Inatsisartut i den fremtidige internationale politiske indsats.