



UKA 2015/105
4. november 2015
Agathe Fontain

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut til EM 2016 pålægges at fremlægge en national indsatsplan mod hash.

(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

Vi bakker fuldt ud op om forslaget fra medlem af Inatsisartut for Inuit Ataqatigiit Mimi Karlsen. Hashmisbruget er så stort og har så store konsekvenser at det er nødvendigt med en særlig indsats på området.

Da der fornylig var et seminar om Sundhed, fremkom det fra en ekspert, at vi i dag lever med konsekvenserne af det høje alkoholforbrug fra 1960'erne, og at der var tale om voldsomme konsekvenser.

Hvis vi ikke gør noget ved hashmisbruget, hvad vil så konsekvensen af dette ikke være for os engang i fremtiden? Fra Inuit Ataqatigiit's side er vi bekymrede, for vi har brug for et sundt samfund som vi selv styrer i fremtiden.

Vi mærker at der er mange mennesker som ikke ved noget om de konsekvenser som hashen kan forårsage. Mange forældre tror, at det bare er noget som hører ungdommen til, og at forbruget vil ebbe ud.

Ja, nogle har prøvet at ryge hash engang, måske sammen med vennerne. Men der er også mange som får smag for det, for hash er jo vanedannende og før man ved af det er man blevet afhængig af det.

Mange forældre kæmper for at få deres børn ud af misbruget, og mange familiemedlemmer ligeså.

Og vi hører tilmed at også børn er blevet brugere af stoffet. Og endda at bedstemor og bedstefar bruger det. At det er blevet en accepteret og normal del af livet. Dette viser, at vi som samfund sammen må tage et ansvar og på alle måder bekæmpe dette onde.

Men vi mener at bekæmpelsen må ske på en acceptabel måde. Ikke ved at skælde ud, udspye skældsord eller ved had, men ved at vi sammen arbejder for at redde samfundet ud af dette problem. Vi har alle familie og bekendte som vi elsker og som vi gerne vil redde ud af dette.

Vi må vægte at børnene og de unge ikke bliver brugere af hash. For så længe der er brugere, så længe vil der også være sælgere. Men hvis der ingen brugere er er der ingen at sælge til.

Fra Inuit Ataqatigiit foreslår vi at disse ting skal indgå i strategiplanen:

- At styrke strategien indenfor indsatsen i førefødselsperioden, således at der gives mulighed for at flere gravide kan tilbydes behandling.
- At børneinstitutionerne ved hvor de skal henvende hvis de kan se, at der er et hashmisbrug i hjemmet.
- At der i samarbejde med forældre skal være oplysning om emnet ude på skolerne.
- At alle uddannelsesstederne skal have en politik omkring at man skal støtte op om de som har behov for hjælp.

- At alle foreninger kontaktes ift. at melde ud omkring det uacceptable ved hash.
- At alle arbejdspladser skal have en politik omkring bekæmpelse af hashmisbrug, og at de private skal opfordres til det samme.
- Gratis behandlingstilbud og flere former for behandlinger.
- At man ved afhængighed af hash skal kunne henvende sig til Sundhedsvæsenet.
- At velværestederne bakker op om projektet.
- At der kun skal være ét sted for henvendelse i kommunerne og i bygderne som straks tager opgaven.
- At der skal være mulighed for hashfrie støttende samlingssteder for alle.
- En skattemyndighed som har et samarbejde med politiet.
- Et politi som har en speciel indsats.

Vi håber at de andre partier har tilføjelser til disse.

Som i kan høre er vores formål at Grønlands Selvstyre, kommunerne, politiet og hele samfundet skal begynde at samarbejde om dette.

Baggrunden for at Naalakkersuisut ikke kan støtte forslaget er, at der allerede i Inuuneritta II projektet er igangværende aktiviteter på området. Tiltagende i Inuuneritta II er også udmærket tiltag, som kan udvides. Politisk behandling af temaet kan være større og tages mere alvorligt. Denne forslag kan sagtens udføres som udvidet tiltag i Inuuneritta II i et landsdækkende handlingsplan, hvor kommunerne, bygderne, politiet, foreninger, sportsklubber og ikke mindst befolkningen er med. Det er et anderledes måde at gribe tingene an og vil være med til at styrke tiltagene.

Vi skal ændre vores måde at se tingene på: "Det kommer ikke os ved, det er andre der skal tage sig af det", på grund af netop denne måde at se tingene på er med til at hæmme de forbedringer vi ønsker.

Til sidst en bøn til alle borgerne: Vi ved hvor vigtigt det er at give vore børn trygge rammer under deres opvækst. Og vi ved hvor sårbar en barnehjerne er overfor påvirkninger. Og vi ved at forældrenes vaner kan gå videre til børnene.

Lad os skabe børn som er glade, som har tillid til de voksne, som vi kan stole på og som så vidt muligt har fået en fysisk og psykisk ballast med hjemmefra. Så bliver de voksne som kan modstå og klare livets udfordringer og som ikke har behov for at ryge hash.