



24. April 2019

FM 2019/59
Aqqalu C. Jerimiassen

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge et lovforslag, således digital dannelse og digital færden kommer til at udgøre et selvstændigt fag i folkeskolen. I relation hertil skal Naalakkersuisut tage kontakt til Institut for Læring samt kommunerne med henblik på udviklingen af relevante UV-midler samt efteruddannelsesforløb for allerede uddannede lærere.

(Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit)

Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Snapchat og alle andre er blevet en del i vores hverdag.

Det er måske endda lige så afhængighedsskabende som rusmidler, dog med den udvikling man ikke kan stoppe, for det der er blevet lavet i går er allerede forældet i dag.

Vi er også begyndt at opleve cyberangreb i disse år, og nogle gange er vi ikke engang rede til at forsvare vores digitale erfaringer, selv med vores udvikling digitalt i vores land. Dette vil tale for sig selv hvis vi lærer vores børn, hvis vi skal gøre den indsats med vores borgere som midtpunkt med en sikker fremtid.

Vi må også huske at det næste vil blive at lære børnene mere om at være ude og lege, snakke og lege sammen udenfor og ikke bare være indendørs i folkeskoler, hvis vi skal lære dem mere om computere, mobiler, tablets og Ipads under digitalundervisningen.

At se længere frem i fremtiden vil det pege mod tryghed, og nogle gange at forsvare mod cyberangreb på flere forskellige måder, som måske i at dele personlige intime ejendele. Derfor er det vigtigt at vurdere det grundigt.

Det som vi kan se i fremtiden, kan være at vores børn kan skabe nye erhverv, for eksempel lave selv software, apps måske endda skabe operativesystemer der kan åbne nye veje for eksporthandel i vores land. Hvis vi ser nogle år tilbage, kan vi se hvor stort det er at skabe nye operativesystemer for mobiler kan være, at det er endda nogle gange at det vi ser som det uerstattelige, erstattes i meget kort tid.

Aldrig har vi haft så meget brug for dette i vores land som alle andre lande, udover idrætsverdenen, dette vil begrunde såsom hvis vi tænker på at få vores børn mere viden om eSport. Vi kan nu heller ikke holde hemmeligt at onlinespillet i hele verden Fortnite har påvirket alle hjørner i vores land. Lignende onlinespil er nu blevet så populære at der er nu mere penge i end idræts aktiviteter, for eksempel Counter-Strikes Pro League i Odense var der \$1 million som gevinst for vindere i december 2017.



Mens vi kigger længere frem i fremtiden, kan det blive meget bedre for vores børn og unge at reklamere med computere i vores land når de bliver voksne, på den måde kan vi reducere vores afhængighed af andre lande.

Hvis vi kigger meget længere i fremtiden, på naturen og omgivelserne, kan vi bidrage lidt med i at kæmpe for at bevare træer, som kan hjælpe vores land i at få mere opmærksomhed, dette kan vi bringe frem hvis vi kører næsten alt med digitalt.

Til sidst må vi være opmærksomme på, at hvis vi skal digitalisere i vores meget udstrakte land må vi hele tiden have en plan b hvis vi skal undgå det vi i dag oplever dårligt, med hensyn til forbindelser som koster meget dyrt.

Med henvisning til relevante udvalg, er vi enige med forslag i Atassut.