



## **Forslag til dette:**

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge mulighederne for at anlægge løbebaner og øvrige atletikfaciliteter i hele landet

(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit)

## **Bemærkning:**

På vegne af Inuit Ataqatigiit vil jeg først gerne takke forslagsstilleren Nivi Olsen, hvor du på vegne af Demokraatit har stillet dit beslutningsforslag.

“Verdens mest fysisk aktive nation” – det er vores land i 2030.

Med dette mål har Grønlands Idrætsforbund i år fremsat sin strategi.

Strategiens overskrift er – “En nation med et fællesmål” – og som indeholder meget vigtige opgaver i fremtiden.

Strategien baner vej for, at vi i vort land skal have en idrætspolitik i samarbejde med – frivillige, dem, der arbejder i foreninger, kommunerne og myndigheder.

Det er rigtigt – at vi som folk skal bevæge os mere – og hvis vi skal bane vej for det – skal vi naturligvis allesammen være med.

# INUIT ATAQATIGIIT INATSIARTUNI



Hvis vi ser på tallene – i takt med udviklingen og som i den øvrige verden – er livsstilssygdommene eksploderet.

Og dette presser, ikke mindst i høj grad og i stigende grad sundhedsvæsenet. Som eksempel regner man med, at antallet af diabetikere stiger med 100 om året.

Derfor har vi som samfund store udfordringer – i fht fysisk og psykisk sundhed.

Inuit Ataqatigiit forstår sundhed som “fysisk, psykisk og socialt velvære”.

Sundhed er helt fundamentalt for, at vi som individer kan sætte os mål, og for vores evne til at give noget godt og indflydelsesrigt til samfundet samt ikke mindst vores frihed som mennesker.

Når vi så også bruger vores kroppe – gennem sport og bevægelse – bliver vi sundere. Vi får større selvtillid, vores sociale kontakter bliver bedre – og gennem dette vores måde at tænke på og hvad vi lærer, udfordringer i vort liv – og alt ukendt der i fremtiden vil komme – som vi bliver bedre til at overkomme.

Derfor må vi alle gennem bevægelse og idræt/sport samarbejde ved at styre mod vores betydelige forandringsmål i vort land.

Derfor som forslagsstillerens efterlysning af andre former for idræt/sport – fx bygning af atletikanlæg og forslag om undersøgelse af muligheder for at bygge disse, støtter vi grundlæggende i Inuit Ataqatigiit.

# INUIT ATAQATIGIIT INATSIARTUNI



Vi ved jo, at flere idrætshaller er blevet forældet og utidssvarende. Og at vi er nået dertil, er også budskabet i GIFs strategiudspil.

“Idrætshallerne kan kun ombygges til enkelte eller meget få andre idrætsgrene og vil være meget dyre, og vil ikke kunne bruges i lang tid. Derfor må man fokusere på at bygge idrætshaller til flere idrætsgrene og som fx vil kunne være kulturelle samlingssteder.

Haller og andre byggerier er bygget til, at børn, unge og voksne kan mødes og der bør også tænkes mere i som samlingssteder for aktiviteter i de enkelte byer.”

I Inuit Ataqatigiit mener vi, inden vi beslutter, at der skal være undersøgelse, at man først i det relevante udvalg bør have en tæt dialog med GIF – vi vil gerne høre, hvilke tanker de har i fht, hvordan man kan bygge idrætshaller, som kan rumme flere idrætsgrene, ifbm udvikling af idræt.

Med disse ord indstiller vi forslaget til viderebehandling i det relevante udvalg.