



Forslag til forespørgselsdebat om, hvorvidt det vil være i Selvstyrets interesse, at der bliver oprettet en investeringsfond for Grønland med indskud fra eksempelvis den danske stat og de danske pensionskasser. Formålet med fonden skal være et tiltrække udenlandsk kapital til fremadrettede erhvervsaktiviteter inden for råstoffer, turisme, fiskeri og anlæggelse af nødvendig infrastruktur.

(Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne)

Allerførst vil vi gerne rose Justus Hansen fra Demokraterne for at tage debatten op. Grønland har behov for at nytænke indtægter og fremme investeringer i vort land. Lad os stå sammen om dette. Vi ønsker ikke kun at man ser på hvordan man kan sikre investering fra danske pensionskasser eller fra statskassen, men ønsker også at se på hvilke øvrige investorer der kan have interesse i at investere i Grønland. Lad os skabe grobund og attraktive rammer for at både danske og udenlandske investorer får mulighed for at investere.

Danske pensionskasser har tidligere vist interesse for at investere i Grønland, ikke mindst tilbage i 2013 på baggrund af de høje efterforskningsaktiviteter fra 2010 og 2011, hvilket medførte, at der var en helt anden interesse for at investere i Grønland. Dette skyldes ikke udelukkende faldende priser indenfor råstofbranchen, men pensionskassernes dalende interesse for at investere i Grønland skyldes ifølge de potentielle investorer selv, at der er usikkerhed om den politiske linje, herunder indførslen af royalty afgift, som der ellers i forvejen var mulighed for. Desuden skyldes utrygheden mindst en mangelfuld troværdighed de sidste par år.

Råstofområdet er dog ikke det eneste område vi skal fremme investeringer på. Også investeringer i vedvarende energi, turisme, fiskeriet, niche-produktioner af vores gode råvarer, vand- og isprojekter skal fremmes. Vi skal tænke nyt, og måske skal vi også tænke mere småt! Selvfølgelig ønsker vi alle også de store projekter, men mindre projekter i mindre byer og bygder er nødvendige for at gå hjulene i gang.

Vi er nødt til at tage den dalende interesse alvorligt, da vi som politikere er nødt til at lære af historien og være vores ansvar bevidst. Historien har nemlig vist os, at det i høj er vore egne handlinger, som kan gøre forskellen. Igennem en troværdig ledelse af landet og igennem en klar og stabil politisk linje kan vi skabe grobund for flere investeringer. Derfor må vi ikke ignorere sagerne når der sker mulige lovbrud og vi må ikke tale problemet mindre.

Grønland har lidt et knæk på troværdigheden. Det har haft konsekvenser og det må ikke ske igen. Et andet område, hvor troværdigheden er afgørende er i forholdet til den danske stat. Den danske stat kunne være en oplagt samarbejdspartner i forhold til at sikre investeringer i nye erhverv. Vi har Grønland og Danmark imellem os en stor udfordring for at sikre en forståelig og solid struktur. Det kan ikke nytte noget, at der gang på gang er tvivl om, hvem der har kompetencen på forskellige områder, eller at der er magtkampe mellem vores regeringer om forskellige sager. De seneste år har den danske regering trukket følehornene og samarbejdsklimaet har været meget svingende. Vi skal have bygget et solidt og klart system op, så det både bliver mere klart for os selv og for omverdenen. Det har Inuit Ataqatigiit arbejdet hårdt på igennem folketinget i de seneste år.

Den danske regering har senest i december 2014 udtalt, at Danmark udelukker, at investere i en fælles investeringsfond, så der skal derfor igangsættes et parlamentarisk benarbejde for at øge dialogen mellem landene. Vi har forståelse for, at danskerne ikke vil investere statspenge i en usikker fremtid. Derfor skal vi øge dialogen med Danmark. Det gør os ikke mindre selvstyrende, tværtimod vil det gavne vores vej mod øget selvstændighed. Vi skal stile efter at blive ligeværdige parter, som selvstyreloven foreskriver.

Det er også vigtigt, at have for øje, at der er muligheder for samarbejde omkring investeringer fra den danske regering, som vi ikke har handlet proaktivt på. For knap et års tid siden nævnte Statsminister Helle Thorning-Schmidt, at grønlandske virksomheder kan optage lån i den danske stats Vækstfond. Har grønlandske virksomheder benyttet sig af dette? Hvis ikke skal vi også her øge dialogen. Derfor er også klimainvesteringsfonden, som er nedsat af den danske regering, interessant for Grønland. Vi skal indgå dialog med den danske regering om en lignende fond, andre offentlig-private partnerskabsfonde, eller den egentlige klimainvesteringsfond som mulige finansieringspartnere til klimavenlige projekter i Grønland.

Vi er nødt til at være meget mere fremme i skoene og selv vise troværdighed, men også engagement og vilje til at skabe gode rammer for investering hvis investorer skal have lyst til at investere i vort land. Det vil Inuit Ataqatigiit gerne være med til.

Vi er nødt til at nytænke og vi er nødt til at skabe erhvervsudvikling, dette understreges af at vi er i tider med økonomisk nedgang. Inuit Ataqatigiit ønsker derfor også, at være med til at drøfte mulighederne for en fælles offentlig-privat investeringsfond og vi ser gerne at forslaget drøftes videre og ikke afsluttes her.

Med disse ord bakker vi op om hensigterne i forespørgselsdebatten og håber på en konstruktiv debat.