



Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed.
(Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke)

Ordførerindlæg ved 3. behandling:

Som bekendt har jeg i forbindelse med Inatsisartuts forårssamling sidste år, fremsat et forslag, hvor det blev besluttet at Naalakkersuisut her til forårssamlingen i 2016 fremlægger et lovforslag til kultur- og fritidsvirksomhed samt omkring et lovforslag omkring idræt.

Hermed fremsættes forslag til kultur- og fritidsvirksomhed fra Naalakkersuisuts side, og vi skal efterfølgende godkende det endeligt.

Derfor vil jeg benytte lejligheden til at takke Inatsisartut, Naalakkersuisut for den opbakning I har givet samt ikke mindst til mine kolleger i uddannelses- og forskningsudvalget. Mange tak for den fælles forståelse vi har opnået.

Jeg er meget glad for og er stolt over, at man uanset partitilhørsforhold har bakket op omkring lovforslaget, der vil have positiv indflydelse på samfundet generelt og at man ved samarbejde har bestræbt sig på at nå til fælles standpunkter på tværs mellem partierne.

Godt og dejligt samt mange tak for det!

Dengang jeg fremførte mit forslag første gang, kan jeg huske, at naalakkersuisoq og jeg havde en mindre kontrovers om hvorvidt det drejede sig om et forslag til kulturlov eller et forslag om kunsthåndværk, hvor vi som sagt diskuterede hvad for een det drejede sig om og skulle realiseres. Hvad var vigtigst, mindre vigtigt osv.

Man kan sikkert huske, hvad jeg i mit ordførerindlæg anså som værende det vigtigste, hvilket det blev vel modtaget her i salen. Jeg kom med et følgende eksempel, som lyder; En kylling eller dets æg? Hvad kommer først, en kylling eller dets æg? Hvem kan mon besvare dette spørgsmål?

Idag vil jeg gerne spørge; En stenbider eller dets rogn, hvad kommer først?

Det var det der skete dengang og diskussionen var faktisk meget sjov. Det vigtige står tilbage nu, hvor vi er blevet enige om; at der udarbejdes separate love ift. kultur, kulturhåndværk og idræt.

Det er korrekt, at kulturen indeholder mange elementer og er mangfoldig: Det kan dreje sig om hvad vi har arvet fra vore forfædre, som f.eks.; vores identitet og sprog, kajakroningen, spisevaner og mange andre ting.

I fortidens Grønland og i det moderne tider, hvor vi er blevet blandet med folk der kom udefra, lever vi hver især med hver vores kulturelle baggrund, i nogle tilfælde har vi blandede kulturer, hvilket betyder at det hele forandrer sig over tid og bevæger sig hele tiden; Derfor...,

Jeg har ikke stillet et forslag blot for fornøjelsens skyld; Jeg håbede på, at der ville blive udarbejdet et konkret kulturlov; Derfor håber jeg, at der i forbindelse med realiseringen af loven i 2017, at dette vil være med til at forbedre vores muligheder ift. vores higen efter at

kunne kende os selv og at loven vil kunne være med til at bane vejen og lette os i det videre arbejde, hvor vi gerne vil blive endnu stærkere som et folk, hvorved vort fremtid vil se endnu mere bedre ud.

Kærligheden, håbet, retten til selv at bestemme, at kunne respektere hinanden, vise nærhed, må disse positive tanker og ting sprede sig iblandt os til gavn for vort land.

Mange tak til jer allesammen.

Peter Olsen