

Tasiilaq den 26. Feb. 2016

I henhold til Inatsisartuts forretningsorden § 37, skal jeg hermed fremlægge følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

**Spørgsmål:**

- 1. Hvis uddannelsessøgende med børn bor i egen lejebolig, hvilke alternative muligheder har disse familier da for, at kunne få økonomisk støtte til at klare deres husleje?**
- 2. Er det korrekt forstået, at uddannelsessøgende par som bor i lejebolig, ikke kan få nedsat deres husleje?**
- 3. De uddannelsessøgendemed en gennemsnitlig indtægt, som ønsker at fortsætte deres uddannelse - hvilken form for hjælp findes der til disse mennesker?**
- 4. De uddannelsessøgende der ikke bor på kollegium, men som bor i lejeboliger- hvilke initiativer har Naalakkersuisut i gang for, at hjælpe disse mennesker? Hvis der er iværksat initiativer hertil, hvornår kan man da forvente at disse iværksættes?**

(Medlem af Inatsisartut, Laura Táunâjik, Siumut)

**Begrundelse:**

Uddannelsessøgende par som bor i det almennyttige boliger og som arbejder hårdt for at blive boende i deres boliger hører vi oftere om.

Det er et generelt politisk prioriteret ønske, at borgerne skal være veluddannede, idet disse er samfundets vigtigste værktøjer. Desværre er vi vidende om, at der efterhånden findes mange studerende i udlejningsboliger ved boligselskaberne INI A/S eller ISERIT A/S, som har meget svært ved, at betale de forholdsmæssigt høje huslejer.

Vi opfordrer igen og igen til, at folk skal uddanne sig, men især studerende med børn har svært ved, at klare sig, som følge af de manglende støttemuligheder til familien og må derfor stoppe med deres uddannelser i utide. Dette koster i sig selv mange penge. Når de unge, der således ellers er motiverede til, at tage en uddannelse, er stillet overfor, at skulle leve under disse vilkår, så kan det medføre, at flere blot lader være med at gå i gang. Det vil derfor være passende, at uddannelsessøgende som bor i fremlejede almenboliger hos INI a/s og Iserit a/s får bedre levevilkår. Det nytter som sagt intet, at vi opfordrer, de unge til at uddanne sig, når vi samtidig selv sætter bremseklodser ind for, at de uddannelsessøgende kan have rimelige levevilkår under deres uddannelse.