



Nuuk den 14. oktober - 2019

I medfør af § 37 stk. 1 i Forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

Spørgsmål til Naalakkersuisut:

- 1. Kan Naalakkersuisut oplyse hvorvidt man arbejder med at sikre nye tiltag inden for hjemløse problematikken, herunder overnatningsfaciliteter til hjemløse?**
- 2. Kan Naalakkersuisut oplyse, hvor langt de er i arbejdet med at sikre samarbejde med kommunerne omkring hjemløse?**
- 3. Kan Naalakkersuisut oplyse, om der i kommunalt eller eget regi er tilført ekstra penge, ressourcer, anvist projekter eller løsningsmodeller til arbejdet der vedrører problematikker omkring hjemløse og akut hjemløse, såsom overnatninger eller lempelse af hårde livsvilkår?**
- 4. Kan Naalakkersuisut oplyse, hvor langt man er i pålagte arbejde med vedtagne pkt. 88 fra FM2019?**
- 5. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen?**
(Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet)

Begrundelse:

På Forårssamlingen 2019, diskuterede vi hjemløse og arbejdet for at sikre nationale løsninger for hjemløse. Dette gjorde vi under punkt 88 og punkt 111. I den forbindelse blev et ændringsforslag til pkt. 88 vedtaget. Dette gik på at pålægge Naalakkersuisut at afdække hjemløshedsområdet til EM2020 for at give kommunerne et grundlag til at løse problemerne.

Det er min forståelse at man ville arbejde hurtigt for at fremkomme med løsninger i samarbejde med kommunerne. Herudover er det min forståelse, at der var en meget bred opbakning til at finde løsninger inden vinteren 2019. Alligevel besluttede man sig for at redegøre i stedet for handle. Punkt 88 havde ellers oprindeligt til hensigt at sikre nogle løsninger på både den kortere og længere bane.

Under punkternes behandling i Salen, diskuterede vi i samtlige partier, stigningen i antallet af hjemløse medmennesker og vigtigheden af arbejdet med, hurtigt, at sikre nationale nye, løsninger for hjemløse. Samarbejdspartiets forslag gjaldt, at der blev nedsat en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe der, inden vinteren faldt her i indeværende år, kunne pege på akut-løsninger for akut hjemløse, og sikre overnatninger til disse allerede fra denne vinter, og som arbejdede med udgangspunkt i eksisterende viden på området.

Der var bred tilslutning i Salen, under punktets 1. behandling, men forslag nr. 88, endte med vedtagelse af ændringsforslag fra Naalakkersuisut som gik på en redegørelse; af flertallet bestående af Siumut, og Demokraatit med henvisning til en for kort tidsplan for arbejdsgruppen.

Diskussionen i Salen gik dog på, at sikre fokus på problemstillingen, og begynde på arbejdet så hurtigt som det var Naalakkersuisut muligt, når man nu forkastede arbejdsgruppe-delen af forslaget.

Dog var vor forståelse, at samtlige partier, samt Naalakkersuisut, alle ønskede at gøre noget – at tage action, sideløbende med udredning. Så det appellerer vi kraftigt til, og derfor stiller vi nu disse spørgsmål.

Grønland må være et af de hårdeste steder i verden at være hjemløs, og vi i Samarbejdspartiet hilser dagligt på vore medmennesker, der bor på gaden. Da især akut hjemløshed har en så uopsættelig karakter hen over en vinter, taler dette for, at man søger at lave redegørelsen færdig hurtigst muligt, og at



SULEQATIGIISITSISUT
SAMARBEJDSPARTIET

Naalakkersuisut igangsætter nye tiltag af akut karakter – også gerne inden en redegørelse er færdig - for at imødekomme denne alvorlige problematik.

Der blev i Salen lovet løsninger og fokus på arbejdet med hjemløse, fra næsten samtlige partier, og forståelsen var, at der ville arbejdes hurtigt for at fremkomme med løsninger, i samarbejde med kommunerne. Af betænkningen kunne konstateres, at flertallet ønskede at arbejde med endnu en redegørelse for hjemløse der skulle omdeles i år 2020 først. Mindretallet mente, at det ikke var nødvendigt med endnu en redegørelse, og pegede på behovet for en handlingsplan.

Vi har i Samarbejdspartiet konstateret, at eksisterende løsninger, som f.eks. container-byer, ikke altid virker efter hensigten. Ved eksemplet med container-byerne, så virker det ikke fordi man stiller en række krav overfor en gruppe marginaliserede borgere der ikke har ret mange ressourcer at gøre godt med. Der forekommer således en brugerbetaling på 800 kr., og beboelse af containerne forudsætter, at man er aktiv på arbejdsmarkedet. Og sidst, er der nok også et element af, at løsningen ikke har taget højde for, at mange forskellige typer hjemløse skal bo samme sted, hvilket kan give anledning til gnidninger uden rette opsyn, udredning, miljøarbejdere og klare regler. Således kan man tage ved lære af eksisterende løsninger der ikke fungerer optimalt, og begynde arbejdet med, at frigive flere steder at kunne overnatte, med færre krav, mere personale afsat, samt vand, varme og rådgivning tilgængeligt, mens man arbejder på at færdiggøre en ny redegørelse.

Samarbejdspartiet er af den opfattelse, at alle vore medmennesker fortjener barmhjertighed, værdighed og ro, uanset om de er i stand til at klare sig selv eller ikke. Det mener vi er grundlaget for et næstekærligt og medmenneskeligt samfund.

Derfor spørger vi Naalakkersuisut nu, hvor vinteren har drysset den første nattefrost ned over landet, og hvor den første sne har lagt sig, hvilke tiltag der er taget, for én af samfundets aller mest udsatte og sårbare grupper af mennesker. Bogstaveligt talt.

Spørgsmålene bedes besvaret indenfor 10 arbejdsdage.

Tillie Martinussen

Samarbejdspartiet - Suleqatigiissitsut