

29. juni 2015

I medfør af § 37 i Inatsisartuts Forretningsorden skal jeg hermed fremlægge følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

Spørgsmål:

1. **Hvilken arbejdesmetode har man tænkt sig at anvende i landbrugsreformen?**
2. **Overvejer man at få vurderet/ændret landbrugsstøtten?**
3. **Agter man at udvikle fåreholdererhvervet og kvægholdsdriften?**
4. **Hvis man vil udbygge erhvervet / formindske erhvervet, hvordan har man da tænkt sig at udføre dette?**
5. **Når minedriften starter, hvordan vil man da sikre sig, at mineselskaberne benytter sig af de madprodukter og varer som vore producenter producerer?**
6. **Udfra de problemstillinger som er fremstillet af landsbrugskommissionens redegørelse, hvilken prioriteringsrækkefølge vil man da arbejde efter?**
7. **Har man tænkt sig at udarbejde en landbrugspolitik?**
8. **Er der særlige planer omkring Upernaviarsuk?**
 - a. **Hvis man ikke har særlige planer – hvorfor da?**
 - b. **Hvis der skal ske en reform - hvordan?**

(Medlem af Inatsisartut Suka K.Frederiksen, Siumut)

Begrundelse:

I de senere år er antallet af fåreholdere faldende og årsagen hertil er ikke entydig; årsagerne er beskrevet i landbrugsudvalgets betænkning.

Denne nedadgående tendens for fåreholdererhvervet og landbruget er stik imod vore politiske ønsker og visioner, idet at for eksempel det nye slagteri skal kunne betale sig selv og idet det beskæftigelsesmæssige og økonomiske grundlag, kræver en fuld udnyttelse af slagteriet, hvilket er fuldstændig det samme for fåreholderne og kvægholderne, der alle ønsker det bedst mulige udnytte.

I forbindelse med opsætningen af de politiske mål indenfor landbrugspolitikken, er det vigtigt konstant at melde klart ud omkring vores kurs, ligesåvel som vi skal bruge disse udmeldinger, som pejlemærker til at styre vores politiske kurs efter.

Udvalget for Fiskeri, fangst og Landbrugs betænkning peger på forskellige problemfelter, og for at vide hvordan vi kommer videre derfra, er det nødvendigt, at foretage visse prioriteringer, som handler om indtjeningsforhold og de faktuelle levevilkår.

Skal der gøres en særlig indsats i forbindelse med landbruget, eller skal vi lade det køre ned af sig selv, således at der bliver færre og færre der lever af landbruget?

Status for i dag kan trods alt ikke være tydeligere: det går ikke godt og dermed er de næste skridt der eventuelt skal tages, være nødsaget til at være klare og tydelige for alle.

I disse økonomisk hårde tider som vi alle gennemgår i vort land, er det nødvendigt at gå alle tilskudsordninger i sømmene med en tættekam, hvilket så igen betyder, at de erhvervsfolk der modtager disse tilskud, er fuldt ud klar over, hvordan det fremtidige scenarie tegner sig, så de får den nødvendige forståelse herfor og kan afpasse deres virksomhed herefter, som så i sidste ende betyder, at forudsætningen for en fremadrettet udvikling er, at der er grundlag for vore tiltag i det hele taget.

Jeg ønsker at mine spørgsmål besvares indenfor 10 arbejdsdage.