



16. juli 2018

I medfør af § 37 stk. 1 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut.

Spørgsmål til Naalakkersuisut:

1. Kan Naalakkersuisut oplyse, hvordan det siden 2016 er gået for de borgere, der har været igennem et Majoraqcenter, hvor mange er kommet i arbejde eller i gang med en uddannelse?

2. Hvorledes evaluerer Naalakkersuisut Majoraqs effekter?

3. Hvilke konkrete planer har Naalakkersuisut for udviklingen af Majoraq?

4. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen?

(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne)

Begrundelse

Opgaverne for Majoriaq-centrene er, at vejlede og opkvalificere borgere i den arbejdsdygtige alder til at blive uddannelses- eller arbejdsparate med henblik på at sikre stabil, motiveret, kvalificeret og fleksibel arbejdskraft til det nuværende og fremtidige erhvervsliv.

Til dette formål afsætter vi hvert år et stort millionbeløb på Finansloven. På hovedkonto 64.13.23 er der således afsat lidt mere end 75 millioner kroner til drift af centrene i 2018. Et beløb der forventes at stige til lidt mere end 78 millioner kroner over de næste 4 år. Herudover er der på hovedkonto 64.13.27 afsat lidt mere end 35 millioner kroner til elevstøtte. Der bliver således brugt et godt stykke over 100 millioner kroner om året på Majoriaq.

For Demokraterne er der ingen tvivl om, at det er vigtigt, at vi som politikere gør en stor indsats for, at voksne borgere i vores land er enten i uddannelse eller i arbejde. Det er vigtigt, at alle der KAN bidrage til driften af vores samfund også SKAL bidrage til driften af vores samfund.

Men det er også vigtigt for os, at vi bruger pengene rigtigt og effektivt. Det gode spørgsmål er jo så om det rent faktisk også er tilfældet med Majoriaq. Det ved vi meget, meget lidt om.

Jeg ønsker svar på mine spørgsmål inden for en frist på ti arbejdsdage.