



Til medlem af Inatsisartut
Tillie Martinussen
Samarbejdspartiet

Besvarelse af § 37 spørgsmål nr. 325-2019 om hjemløse

23-10-2019
Sags nr. 2019 - 22739
Akt. id. 11886179

Kære Tillie Martinussen,

Postboks 260
3900 Nuuk

Tak for dine spørgsmål.

Tlf. (+299) 34 50 00
Fax (+299) 34 66 66

1. Kan Naalakkersuisut oplyse hvorvidt man arbejder med at sikre nye tiltag inden for hjemløse problematikken, herunder overnatningsfaciliteter til hjemløse?

E-mail: iian@nanoq.gl
www.naalakkersuisut.gl

På FM 2019 pkt. 88/ 111 blev Naalakkersuisut pålagt at afdække hjemløshedsområdet, med henblik på at give et generelt grundlag for kommunerne til at kunne lave sociale handleplaner, der tager højde for lokale udfordringer. Dette afdækningsarbejde er igangsat.

Naalakkersuisut finder det stigende antal hjemløse bekymrende. Afdækningsarbejdet kommer derfor ikke til at stå alene. Der planlægges igangsat et arbejde med involvering af eksperter inden for området som skal komme med en "hvidbog" / anbefalinger til konkrete indsatser som kan igangsættes over for gruppen af hjemløse og forebygge problematikken.

Flere er blevet hjemløse, fordi de er blevet udsat fra deres bolig på grund af huslejerestancer. Dette faktum og gode resultater fra et pilotprojekt i Kommune Kujalleq er baggrunden for, at gældsrådgivningsprojektet nu er gjort landsdækkende. Resultaterne er gode og Naalakkersuisut håber at dette vil bidrage til forebyggelse af hjemløshed.

Derudover har Naalakkersuisut påbegyndt forarbejdet til en reform af offentlig hjælp. Hjemløse som målgruppe indgår som en del af forarbejdet med reformen. For det første skal den nuværende lovgivning opdateres i forhold til, at man i dag skal have fast bopæl i Grønland for at modtage offentlig hjælp. Dette besværliggør processen omkring hjemløse modtagere af offentlig hjælp for kommunerne. Derudover lægges der op til en model, hvor hjemløse modtagere af offentlig hjælp skal modtage indsatser af habiliterende eller rehabiliterende social karakter. Indsatsen skal knyttes til offentlig hjælp ydelsen.

2. Kan Naalakkersuisut oplyse, hvor langt de er i arbejdet med at sikre samarbejde med kommunerne omkring hjemløse?

Naalakkersuisut har som tidligere nævnt startet arbejdet med at afdække hjemløshedsområdet og kommunerne vil inden for den kommende tid blive inddraget i

dette arbejde. Målet er dels at skabe en sammenhæng mellem afdækningen og det videre arbejde med sociale handleplaner som kommunerne skal lave, og dels at sikre gode langsigtede løsninger for landets hjemløse.

3. Kan Naalakkersuisut oplyse, om der i kommunalt eller eget regi er tilført ekstra penge, ressourcer, anvist projekter eller løsningsmodeller til arbejdet der vedrører problematikker omkring hjemløse og akut hjemløse, såsom overnatninger eller lempelse af hårde livsvilkår?

Der er på finansloven ikke tilført ressourcer specifikt til dette område.

Det er kommunernes ansvar at have de rette forebyggende og afhjælpende tilbud, så udsatte borgere undgår hjemløshed. Kommunerne har således også ansvar for at sikre de nødvendige ressourcer til arbejdet med hjemløse.

4. Kan Naalakkersuisut oplyse, hvor langt man er i pålagte arbejde med vedtagne pkt. 88 fra FM2019?

Se besvarelsen til spørgsmål 1.

5. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen?

Vi skal som samfund bestræbe os på, at der kommer færre hjemløse i fremtiden. Hjemløshed skal dog ikke ses som en isoleret udfordring. Hjemløshed har ofte baggrund i komplekse sociale problemstillinger, såsom omsorgssvigt i barndommen, overgreb, misbrug (hash eller alkohol) eller fordi borgere har problemer med at styre egen økonomi og kommer i restance med huslejen. Forebyggelse af hjemløshed kræver derfor en bred vifte af tilbud som er koordineret.

Med venlig hilsen


Martha Abelsen