



18. december 2023

I medfør af § 37 stk. 1 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut.

**Spørgsmål til Naalakkersuisut:**

- 1. Hvad er Naalakkersuisuts holdning til mobilfri folkeskoler?**
- 2. Har Naalakkersuisut planer om at igangsætte en undersøgelse af, hvilke fordele og ulemper der vil være ved at indføre mobilfri folkeskoler her i landet?**
- 3. Har Naalakkersuisut planer om at tage kontakt til den svenske regering med henblik på at tilegne sig viden omkring, hvad der ligger bag den svenske regerings beslutning om at gøre folkeskolerne mobilfri?**
- 4. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen?**

(Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Olsen, Demokraatit)

**Begrundelse**

Der er ingen tvivl om, at smartphones, tablets og anden ny teknologi er kommet for at blive. Der er naturligvis mange fordele ved denne teknologi, og mange af os har nok svært ved at forestille os en verden uden mobiler, men vi er også nødt til at være kritiske og spørge os selv, om det hele er ved at tage overhånd. Er der områder, hvor smartphones er endt med at blive en belastning, fremfor en hjælp?

Her er det oplagt at pege på folkeskolen. Er det virkelig nødvendigt, at eleverne har adgang til deres mobiler hele skoledagen, eller ville det være en fordel for både lærer og elever, at folkeskolerne blev en form for mobilfri zone, så eleverne bedre kunne koncentrere sig om det faglige i timerne og det sociale i frikvartererne?

Der er ingen tvivl om, at det kan forstyrre undervisningen ganske markant, hvis elever anvender deres mobiler i undervisningstimerne, og ligeledes kan mobilerne bidrage til at begrænse elevernes sociale interaktioner med hinanden, udenfor timerne. Man har også hørt om flere ubehagelige tilfælde, hvor mobiler anvendes som et værktøj til mobning, hvor elever filmer hinanden i udstillende eller decideret ydmygende situationer, for efterfølgende at dele eller true med at dele indholdet på sociale medier.

I Sverige har regeringen besluttet, at alle folkeskoler skal være mobilfri. Formålet er netop, at eleverne skal blive mere fokuserede i timerne og dermed øge indlæringen, samt at sikre, at eleverne taler sammen og laver aktiviteter sammen, i stedet for blot at kigge ned i en skærm.



Helt generelt mener jeg, at de mange skærme og devices fylder for meget i børn og unges liv i dag. Jeg mener, at det er en problematik, vi som samfund og som forældre, bør være meget opmærksomme på. Jeg mener, at der er tale om et samfundsmæssigt svigt, hvis vi ukritisk lader børn og unge anvende skærme og devices helt efter eget forgodtbefindende.

Derfor synes jeg, at det svenske initiativ med mobilfri folkeskoler er interessant, og jeg mener, at vi bør overveje at indføre det samme her i Grønland.

Jeg er interesseret i at finde ud af, hvad Naalakkersuisuts holdning er til dette emne, og skal derfor bede om svar på mine spørgsmål inden for en frist på 10 arbejdsdage.