

I henhold til forretningsordenen for Inatsisartut § 36 fremsætter jeg hermed følgende forslag til forespørgselsdebat:

Med henblik på løsning af den vanskelige boligsituation i byer og bygder i yderdistrikterne og byggeri af nye boliger samt renovering af nedslidte boliger fremsættes hermed forslag til forespørgselsdebat.

(Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Partii Naleraq)

Vi har alle rettigheder for gode og betryggende boligforhold, og dette burde gælde for os alle uden hensyn til hvor vi i landet vi bor, og dette burde også gælde for de mange hjemløse i de store byer.

Gennem de seneste årrække er byggeriet i bygderne og yderdistrikterne gået fuldstændig i stå, og hermed er vi igang med en tilbagegang, uanset vi udmærket ved at boligerne disse steder er i stor forfald og beboes af vore medborgere.

Vi har alle en interesse i et sundt liv, og vi må have interesse i at familierne bor i boliger der passer til vore dage, idet vi i dag har børnefamilier i meget uhumske boliger, og man kan endda sige at nogle bor i huse man ikke kan bruge som boliger, kolde og manglende vedligeholdte, endda huse med skimmelsvamp, ligesom mange af disse boliger mangler hygiegne, badefaciliteter og toiletforhold.

Men det skal også siges at nogle lykkeligvis bor i de nyeste og bedste huse ude i byer og bygder i yderdistrikterne.

Uagtet dette er det meget nødvendigt at udvikle boligbyggeriet i byer og bygerne i yderdistrikterne med moderne og tidssvarende boliger.

Da man i sin tid omkring 1975 indførte boligbyggeri i byer og bygder i yderdistrikterne skete der en betydelig forbedring af boligforholdene, hvilket vi alle kan takke for.

De første huse man byggede i sin tid var type 69, senere kom type 43 til, disse byggerier blev benyttet i betydelig omfang, men disse datidens byggerier er idag i meget stor forfald, og såfremt man ikke gennemfører betydelige renoveringsinitiativer bør man gennemføre nedrivning af disse huse og erstatte dem med nybyggerier. Der benyttes stadig type 3 huse bygget i 50-erne, disse huse er ikke muligt at holde hygiegnisk og total nedslidte, og ville for lang tid siden været blevet nedrivet med bulldosere hvis disse lå i byerne, - disse benyttes stadig i bygderne, og disse vore nuværende forhold i bygderne accepterer vi ikke.

Ungdommen finder det selvfølgelig vigtigt at kunne udvikle livet i deres egne bygder, familierne har brug for egne boliger, - de føder jo børn, men fordi de ikke kan finde egnet beboelse klumper de sig sammen i alt for små huse, og disse nutidens forhold skal ændres, for at et sundere livsforløb kan etableres.

Hvilke politiske målsætninger vil vi tage udgangspunkt i, for at skabe acceptable boligforhold til vore medborgere, - hvad tænker Naalakkersuisut?, også hvad angår finansieringen i det kommende år.

Det er min overbevisning, at såfremt man ønsker genstart af udviklingen i bygderne og byerne i yderdistrikterne må der tages skridt til organisering af et tilfredsstillende boligbyggeri. Sagen er jo idag at de unge rejser fra bygderne, blandt andet fordi det ikke er muligt at anskaffe sig en bolig på stedet.

Man kan ikke komme uden om at genetablering af tidligere ordninger i bygderne, med henblik på at skabe bedre forhold på disse steder, behovene er således meget store, og man kan ikke fortsat lade bygderne sejle agterud i udviklingen.

Der er flere andre forhold som man må tage hånd om, bl.a. hjemløses problemer i de store byer, udviklingen må ikke ske på bekostning af nogle af vore landsmænd blot afskrives, vi skal udvikle os alle sammen, og have boliger til alle. Vi bo´r i arktis, man kan ikke leve i det fri, vi er alle lige værd! Vi må gennemføre arrangementer med udgangspunkt i dette, samfundet kan ikke opbygges på bekostning af en del af os selv.

God debat.