



21. oktober 2021

I medfør af § 37 stk. 1 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut.

Spørgsmål til Naalakkersuisut:

1. **Hvilke initiativer har Naalakkersuisut iværksat på råstofområdet, som har givet en større investeringslyst?**
 - a. **Naalakkersuisut bedes i den forbindelse udarbejde en liste over initiativer, der er taget siden Naalakkersuisuts tiltrædelse, der uden for enhver tvivl har skabt bedre vilkår for investeringslyst.**
2. **Hvor mange aktører på råstofområdet har fremsat ønske om at investere i råstofudvinding siden valget den 6. april 2021?**
3. **Hvor mange projekter, som var igangsat før valget den 6. april 2021, er aktuelt sat i bero og hvilke fremtidsudsigter har disse?**
4. **Hvilke lande har kontaktet Grønland for samarbejde i relation til Naalakkersuisuts ønske om stop for uran- og olieudvinding?**

(Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne)

Begrundelse

Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling har i et opslag på Facebook reklameret for en tale hun har holdt på Arctic Circle Assembly på Island.

Her har hun sagt, at der er igangsat mange projekter i relation til råstofudvinding og at der er flere lande, som ser Grønland som et godt investeringsland. Dette er en overraskende udtalelse, idet det er i stik imod hvad Grønlands Erhverv (GE) har sagt i de forgangne uger.

Både GE og oppositionen i Inatsisartut har retmæssigt kritiseret en ustabil regeringsførelse på netop råstofudvindingen, som ikke understøtter udenlandske virksomheders investeringsgunst.

Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling anvender således positive ord, som fremmer håb i befolkningen, men som jeg mener, at hun skyldes at konkretisere, så vi kan forholde os realistisk til emnerne.

Derfor er det oplagt at få at vide, hvilke konkrete projekter, som pt. er iværksat, da det har stor betydning for udvikling af vores erhvervsliv og dertil vores velfærd. Større åbenhed og større konkretisering er ligeledes nødvendig i forhold til, at vi kan tage temperaturen på det aktuelle investeringsklima.

Jeg mener ikke, at Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling kan tillade at kaste om sig med positive ord, hvis hun ikke har noget konkret at have dem i. Konkretisering og



DEMOKRAATIT
DEMOKRATERNE

åbenhed må være vejen frem i forhold til, at vi kan debattere disse ting på en korrekt og saglig facon.

Jeg ønsker at mine spørgsmål må blive besvaret indenfor 10 arbejdsdage.