

18. juli 2016

I henhold til § 37 i Forretningsorden for Inatsisartut anmoder jeg Naalakkersuisut om at besvare følgende spørgsmål:

Spørgsmål:

- 1. Er det korrekt, at familierådgivnings-telefonen kun er åben for henvendelser 2 aftener om ugen?**
- 2. Hvor mange henvendelser har familierådgivnings-telefonen modtaget i 2015?**
- 3. Hvad ville det koste at holde familierådgivnings-telefonen åben yderligere 2 aftener om ugen, f.eks. således at telefonen er åben for henvendelser hver aften mandag til torsdag?**
- 4. Hvad skønner Naalakkersuisut, at udgifterne ville være ved at give de eksisterende familiecentre mulighed for, med et tilskud på 50 % af lønudgifterne, at tilbyde forældrekurser til en bredere kreds af interesserede, svarende til en form for aftenskolekursus (uden at kurserne dog skulle være omfattet af aftenskoleordningerne og de regler, som gælder herfor)?**

Naalakkersuisut bedes ved besvarelsen tage udgangspunkt i kursusforløb på to timer ugentligt af i alt 2 måneders varighed

- 5. Ville en ordning som beskrevet i spørgsmål 4 kunne etableres uden ændring af gældende lovgivning; det vil sige alene ved en finanslovsbevilling?**

(Medlem af Inatsisartut Laura Tãunâjik, Siumut)

Begrundelse:

Hvordan bliver man en god forælder for sine børn? Med kærlighed kommer man langt, men kærlighed er ikke i sig selv nok til at sikre barnet den omsorg og udvikling, som barnet har brug for.

For at kunne give den, må man som forældre have kendskab til barnets behov, og man må vide hvordan man sætter grænser for barnet, hvordan man stimulerer barnet og motiverer og engagerer barnet i at lære og udvikle sig.

For mange forældre kan det være svært, det med børneopdragelsen.

For familier med problemer kan der være hjælp at hente i de kommunale familiecentre, som i dag findes i omkring 15 af vore byer. Uden for disse byer kan der være mulighed for at modtage undervisning i børneopdragelse i regi af de såkaldte familiehøjskoler. Selvstyret yder tilskud til såvel de kommunale familiecentre som familiehøjskoler.

Målgruppen for såvel familiecentrene som familiehøjskolerne er imidlertid ressourcetsvage familier, som har problemer.

Spørgsmålet er imidlertid, om ikke man i et omfang kunne forebygge problemer og fremme børns vilkår og udvikling ved at etablere tilbud rettet mod en bredere målgruppe: Er det i grunden ikke sådan, at langt de fleste forældre kunne have gavn af et kursus i, hvordan man håndterer forældrerollen i forhold til børn i forskellige aldersgrupper?

Jeg er klar over, at man gennem flere år har haft en familierådgivnings-telefon, som er åben for opkald vistnok to aftner om ugen. Den kan man – helt anonymt – ringe til og få rådgivning om for eksempel børneopdragelse.

Det er et fint initiativ, men er det tilstrækkeligt?

En mulighed kunne være i en forsøgsperiode på for eksempel 1 år at udvide familierådgivnings-telefonens åbningstid, og se om dette medfører et øget antal henvendelser.

En anden mulighed kunne være at yde tilskud til, at familiecentrene kunne tilbyde forældrekurser til en bredere kreds af interesserede, svarende til en form for aftenskolekursus (uden at kurserne dog skulle være omfattet af aftenskoleordningerne og de regler, som gælder herfor). Man kunne for eksempel forstille sig kursusforløb på to timer ugentligt af i alt 2 måneders varighed. Selvstyret kunne yde tilskud hertil svarende til det eksisterende tilskud til familiecentrene, hvilket vil sige 50% af lønudgifterne.