



2. september 2024

EM 2024/148

Hermed fremsættes følgende forslag til forespørgselsdebat i henhold til § 36 i Forretningsordenen for Inatsisartut:

Forslag til forespørgselsdebat om, hvad vi kan gøre for at tilpasse undervisning samt den offentlige administration ift. de sprog, der bliver talt i Grønland, særligt hvorvidt det engelske sprog i højere grad skal anvendes.

(Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut)

Børn og unge i Grønland er begyndt at tale mere og mere engelsk, og på den anden side, er det som om det danske sprog er ved at falme. Børn og unge er globaliserede, også når de spiller spil og er på de sociale medier, hvor det engelske sprog fylder meget.

Når børn spiller spil i dag, så er det med høretelefoner, hvor de kan spille med og tale med andre børn i verden. Selv om de måske endnu ikke taler flydende engelsk, så har de mod på at tale det. Børn bliver ansvarsbevidste og lærer hurtigt at tale engelsk.

Derfor er det på tide at spørge os selv det spørgsmål, hvordan kan vi tage næste skridt? Hvilken vej har vi lyst til at benytte? Hvilken politisk linie skal vi tage? Hvis man har lyst kunne man fortsætte grønlandsk-dansk administration, eller om man kan vælge at benytte sig af tre sprog, grønlandsk, engelsk og dansk.

Når man kigger på de europæiske lande, Holland og Danmark, og ser på procenterne for hvor mange der taler engelsk blandt befolkningen, så kan man lige så godt sige, at nærmest alle taler engelsk, selv børn taler engelsk.

Det er derfor vigtigt at debattere om det er under uddannelse vi skal kigge på sprogundervisning og undervisningssprog, hvis vi skal fremme sprogkundskaberne. Eller skal vi kigge på sprog i den offentlige administration. Alle muligheder står åbne, og vi kan påbegynde tiltag i begge områder.

Derfor skal vi spørge os selv, hvilken vej har vi lyst til at benytte? Hvilken plads skal det engelske sprog have her i landet?